

[Γ.Α.Φ CD 8- Φάκελος 1]  
RH 26-22-79

Ο φάκελος με τον κωδικό RH 26-22-79 περιέχει συνημμένα **99** σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από **1.1.1943** έως **31.12.1943**. Αφορά στην Κρήτη.

Σελίδα 1 (περίληψη)

Πρώτη σελίδα «Αναφορών Δραστηριότητας 22ης Μεραρχίας Πεζικού» για το Ημερολόγιο Πολέμου αρ. 13, από 1.1 έως 31.12.1943.

Σελίδα 2 (περίληψη)

Στρατιωτικό έγγραφο της 22ης Μεραρχίας Πεζικού, με ημερομηνία 30.3.1943.

Αφορά στον έλεγχο των συνημμένων αναφορών αρ. 63 έως 258.

Σελίδες 3-99 (μετάφραση)

Συνημμένο αρ. 63

Από 19:00 έως 20:08 σημειώθηκε επίθεση από 15 περ. μαχητικά αεροσκάφη σε Ηράκλειο και Καστέλλι. Πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

2.1.1943: Έρευνες από τον υπολοχαγό Nagengast, στη διοίκηση Τομέα Αεροδρομίου, σχετικά με παρατηρούμενα φωτεινά σημεία και φώτα δυτικά του Ηρακλείου.

Κατατοπισμός από τον υπολοχαγό Nagengast του τοποθετημένου από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης στη Μεραρχία «Siena» στη Νεάπολη αξιωματικού συνδέσμου, υπολοχαγού Kripp.

Στις 12:08 πραγματοποιήθηκε επίθεση με 18 περ. αεροσκάφη στο Τυμπάκι. Ρίχτηκαν κάμποσες σειρές από βόμβες. Δεν ήταν δυνατή η διαπίστωση ανθρώπινων απωλειών, επειδή διεκόπη η σύνδεση.

Λίγο πριν τις 12:00 σημειώθηκε επίθεση εναντίον του αεροδρομίου Καστελλίου με 50 περ. βαριές βόμβες. Δεν υπήρξε αναφορά για υλικές ζημιές.

**(περίληψη)** Οι ημερομηνίες 3.- 4.1.1943 δεν αναφέρουν κάποιο στρατιωτικό γεγονός.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 64

5.1.1943: Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον λοχαγό Hauk, υπεύθυνο Υπηρεσίας Ασφαλείας Βορείου Κρήτης, αναφορικά με τη μετακίνηση ή διάλυση του κρατητηρίου Ηρακλείου. Ο βρισκόμενος στο Ηράκλειο λόχο Τάγματος Τυφεκιοφόρων 833 επιφορτίστηκε της επίβλεψης και αναδιοργάνωσης. Η διάλυση του στρατοπέδου κράτησης θα πραγματοποιηθεί από τον λοχαγό Hauk.

6.1.1943: Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον σμηναγό Braune, στο 10ο Αεροπορικό Σώμα, αναφορικά με την κατάσταση.

7.1.1943: Ο ανθυπολοχαγός Groos σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ταγματάρχη von Malzahn σχετικά με την ανάγκη έκδοσης υλικού προπαγάνδας για τον ελληνικό πληθυσμό.

Διάθεση της επιστολής από 6.1.1943 με θέμα: διαγωνισμός οδικών πινακίδων.

Συνημμένο αρ. 65

7.1.1943: Συνομιλίες του υπολοχαγού Nagengast με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού 611.

Στις 12:00 επίθεση εχθρικού αεροσκάφους με ρίψη πέντε βομβών και πολυβολισμό στη Γαύδο, χωρίς πρόκληση υλικών ζημιών.

**(περίληψη)** Αναφέρονται ακόμα προβολές ταινιών (καταγράφονται τίτλοι αυτών) και σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης από 14:08 έως 14:20 και από 14:50 έως 14:57.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 66

8.1.43: Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης από 2:20 έως 4:55. Στις 5:05 πτήση 2 εχθρικών αεροσκαφών, σε μεγάλο ύψος πάνω από το Καστέλλι. Δεν σημειώθηκε ρίψη βομβών.

Σε 2 επιπλέον επιχειρήσεις εναντίον ατάκτων στην περιοχή του Ρεθύμνου συνελήφθησαν, υπό τη συνεργασία της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού 611 και 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, 5 ακόμα αντάρτες.

**(περίληψη)** Από 9- 11.1.1943 καταγράφονται γεγονότα μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

**(μετάφραση)** 12.1.1943: Στις 8:05 και 8:20 επιτέθηκε εχθρικό αεροσκάφος στη Γαύδο προβαίνοντας σε ρίψη βομβών. Στις 13:58 πραγματοποιήθηκε επίθεση χαμηλού ύψους, 200μ, από εχθρικό αεροσκάφος με πολυβολισμό εναντίον θέσης αντιαεροπορικών πυροβόλων και ενός φάρου πλησίον της Γαύδου, χωρίς αποτέλεσμα.

13.1.43: Τις πρωινές ώρες πέταξαν δύο εχθρικά αεροσκάφη πάνω από τη Γαύδο. Δεν πραγματοποιήθηκε επίθεση.

Ο ανθυπολοχαγός Gross συμμετείχε το μεσημέρι σε σύσκεψη μεταξύ του διοικητή της Μεραρχίας, του στρατηγού Carta, διοικητή της Μεραρχίας «Siena» και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του, συνταγματάρχη Marini.

Ο ανθυπολοχαγός Gross σε σύσκεψη με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού αναφορικά με κλοπές καλωδίων πλησίον της 22ης Επιλαρχίας Αντιαρματικών στη Γέργερη. Έχουν ξεκινήσει αντίμετρα.

**(περίληψη)** Καταγράφεται επίσης γεγονός μη στρατιωτικής σημασίας.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 67

14.1.1943: Η γραμματεία Μυστικής Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου αναφέρει ότι από το χωριό Βασιλική έχουν, εξαιτίας της αρχινημένης επιχείρησης τον Δεκέμβριο 1942 επιχείρησης, έως τώρα παραδοθεί:

22 σε καλή κατάσταση τυφέκια Πεζικού, διαφορετικής προέλευσης,

7 σε καλή κατάσταση ρεβόλβερ,

1 αποσυναρμολογημένο αμερικανικό αυτόματο,

16 σε κακή κατάσταση τυφέκια.

Το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων αναφέρει ότι στην Επισκοπή βρέθηκαν στην κατοχή ενός Έλληνα ένα αλεξίπτωτο, τμήματα λαστιχένιας λέμβου, 50 μ. στρατιωτικού καλωδίου, ένα άδειο κιβώτιο πυρομαχικών και δύο φωτοβολίδες. Ο Έλληνας και το κατασχεμένο υλικό παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού, γραμματεία Ρεθύμνου.

Σύσκεψη με τον γραμματέα Friedensbacher της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού 611 αναφορικά με διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας επιχείρησης εναντίον άτακτων στον χώρο του 1ου τάγματος 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων.

**(περίληψη)** Αναφέρονται ακόμα γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 68

15.1.1943: Σύσκεψη με τον υπεύθυνο της Φυλακής Γερμανικού Στρατού στην Αγιά, λοχαγό Hauck και με το Γραφείο 2 Φρουραρχείου Κρήτης αναφορικά με τη μετακίνηση του Στρατοπέδου Κράτησης πλησίον του αεροδρομίου.

Η Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου αναφέρει την εμφάνιση στον Τεκέ 2 αγνώστων στοιχείων ανδρών με στολή Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι υπό την υπόδειξη πλαστών στοιχείων είχαν την πρόθεση να θέσουν στην κατοχή τους αναγνωριστικά και ασυμπλήρωτα στρατιωτικά έντυπα. Έχουν ειδοποιηθεί όλες οι μονάδες της Μεραρχίας, τα Περιφερειακά Φρουραρχεία Ηράκλειου και Ρεθύμνου καθώς και η Ιταλική Μεραρχία «Siena».

**(περίληψη)** Τα συνημμένα αρ. 69-77 αναφέρουν μ.α. συσκέψεις μεταξύ αξιωματικών του Γερμανικού Στρατού σχετικά με περιπτώσεις δολιοφθοράς και κατασκοπείας και λαμβανόμενα μέτρα αντιμετώπισης αυτών, διανομή στις μονάδες καταλόγων καταζητούμενων, εκπαίδευση στην ανάγνωση και ανάλυση αεροφωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων για τις επιχειρήσεις της Μεραρχίας εναντίον πρακτόρων, ανταρτών και δολιοφθορέων, με την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας επιχείρησης εναντίον άτακτων στην περιοχή της Άνω Βιάννου (20.1.1943).

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 78

26.1.1943: Σύσκεψη στην υπηρεσία Ιγ 10ου Αεροπορικού Σώματος αναφορικά με την κατάσταση. Το εν λόγω σώμα αναφέρει την απώλεια ενός αεροσκάφους Do 217 κατά την πτήση του από Κρήτη προς Ιταλία, πλησίον των ακτών μεταξύ Ρεθύμνου και της δυτικής άκρης της Κρήτης. Έχουν ειδοποιηθεί τα παρατηρητήρια των βορείων ακτών.

Το 10ο Αεροπορικό Σώμα αναφέρει την εμφάνιση τριών πρακτόρων με στολή αξιωματικών και Ειδικών Επικεφαλής Πολεμικής Αεροπορίας πλησίον των Σπηλιών. Προειδοποίηση προς όλες τις στρατιωτικές μονάδες του Άνω Τομέα. Προετοιμασία για μια επιχείρηση εντοπισμού το πρωί της 27.1.1943.

27.1.43: Η επιχείρηση εντοπισμού από τον 4ο λόχο 622ου τάγματος Γρεναδιέρων Φρουρίου Κρήτης με τον 11ο και 12ο λόχο 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, σε συνεργασία με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού, άνευ αποτελέσματος.

Συνομιλίες σχετικά με την ίδρυση στρατιωτικού βιβλιοπωλείου της 22ης Μεραρχίας στο Ηράκλειο.

28.1.43: Περαιτέρω έρευνες στην περιοχή των Σπηλιών οδήγησαν στην εύρεση εντός σπηλαιού 19 κιβωτίων με 12 χειροβομβίδες ανά κιβώτιο, δηλαδή 228 τον αριθμό. Τα κιβώτια ήταν θαμμένα, προέρχονταν ξεκάθαρα από την χρονική περίοδο της αγγλικής κατοχής, οι χειροβομβίδες είναι, ωστόσο, έτοιμες προς χρήση. Εξελίχθηκε επιχείρηση εντοπισμού στον χώρο της Άνω Βιάννου χωρίς αποτέλεσμα. 46 κοπέλες συνελήφθησαν ως όμηροι.

**(περίληψη)** Τα συνημμένα 79-80 (28.1.1943) περιέχουν συμβάντα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Το συνημμένο 81 (29.1.1943) αναφέρει μ. α. σύσκεψη μεταξύ υπηρεσίας Διοίκησης Φρουρίου Κρήτης και υπασπιστή 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων σχετικά με την ασφάλεια στο Ρέθυμνο.

**(μετάφραση)** 29.1.1943: Το τάγμα Σκαπανέων αναφέρει τη σύλληψη 12 Ελλήνων οι οποίοι επιχειρήσαν να δημιουργήσουν ναρκοπέδιο ανατολικά του Πλάτανου. Η Μυστική Αστυνομία Στρατού επιφορτίστηκε της διαλεύκανσης αυτού.

30.1.1943: Το τμήμα Πληροφοριών αναφέρει δολιοφθορές σε καλώδια πλησίον της Κνωσού. Η Μυστική Αστυνομία Στρατού επιφορτίστηκε της διαλεύκανσης αυτού.

1.2.1943: Σύσκεψη με τον λοχαγό Proschko, Παραρτήματος Αντικατασκοπείας Χανίων, τον Εδικό Επικεφαλής Hartmann, Εξωτερικού Παραρτήματος Ηρακλείου και τον γραμματέα Friedensbacher, Μυστικής Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου με θέμα τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή Άνω Μέρος, Χορδάκι και Αποδούλου εναντίον άτακτων.

**(περίληψη)** Το συνημμένο 82 (3.-8.2.1943) αναφέρει μ. α. σύσκεψη μεταξύ Μυστικής Αστυνομίας Στρατού και 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων για θέματα επέμβασης και με τον ανθυπολοχαγό Meyer του εν λόγω Συντάγματος σχετικά με την ένταξη της Μιαμού στη Ζώνη Εκκένωσης και τη διεξαγωγή επιχείρησης εναντίον ανταρτών στην περιοχή του Κρουσώνα.

**(περίληψη)** Το συνημμένο 83 ( 7.2.1943) αναφέρει μ.α. την πραγματοποίηση επιχείρησης του 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στο Άνω Μέρος, Χορδάκι, Άγιος Ιωάννης Παρασκοπή (*Αγία Παρασκευή;*) με τη σύλληψη 15 ατόμων, ως ύποπτοι για αντιστασιακή δράση και τη διεξαγωγή ανακρίσεων από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 84

9.2.1943: Από 18:00 έως 18:30 πτήση 8 περίπου εχθρικών αεροσκαφών στην περιοχή Ηρακλείου- Καστελλίου και Τυμπακίου, προβαίνοντας σε ρίψη 30 περίπου εκρηκτικών βομβών έκρηξης και περισσότερων βομβών λάμψης. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Πλησίον των Αγίων Δέκα εντοπίστηκαν από το στράτευμα μέρη μιας εχθρικής βόμβας λάμψης που μεταφέρθηκαν στο 10ο Αεροπορικό Σώμα, τμήμα Ιγ, για την αξιολόγησή αυτής.

10.2.1943: Καταληκτική σύσκεψη με τον γραμματέα Friedensbacher, Μυστικής Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου, αναφορικά με επιχείρηση εντοπισμού από το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων του αρχηγού ατάκτων Μπαντουβά, στην περιοχή Άνω Μέρος, Χορδάκι, Άγιος Ιωάννης και Παρασκοπή (*Αγία Παρασκευή;*).

Στις 19:05 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης στα βόρεια παράλια εξαιτίας πτήσης εχθρικού αεροσκάφους. Δεν αναφέρθηκε ρίψη βομβών.

11.2.1943: Ξενάγηση σουηδικής αντιπροσωπείας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και του καπετάνιου σουηδικού πλοίου με σιτηρά στις ανασκαφές της Κνωσού.

Στις 2:45 πτήση 5 περίπου εχθρικών αεροσκαφών στην περιοχή Ηρακλείου-Καστελλίου. Στις 3:45 έγινε αντιληπτή έκρηξη μιας μεγάλου μεγέθους βόμβας ή νάρκης πλησίον του Τυμπακίου. Απογείωση αεροσκαφών στις 4:00.

13.2.1943: Από 19:35 έως 20:37 στο Ηράκλειο και από 19:45 έως 21:30 στο Καστέλλι σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 4 εχθρικά αεροσκάφη. Ρίχθηκαν πλησίον του αεροδρομίου 15-20 βόμβες οι οποίες χτύπησαν μια μικρή αποθήκη με 10-15 βαρέλια καύσιμης ύλης Otto. Ένας στρατιώτης της Μοίρας Βαρέων Πυροβόλων 716 τραυματίστηκε από θραύσματα βομβών.

**(περίληψη)** Καταγράφονται επίσης γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Τα συνημμένα 85 (14.- 15.2.1943), 86 (16.2.1943), 87 (17.-18.2.1943), 88 (18.-19.2.1943), 89 (20.-26.2.1943), 90 (26.2.1943), 91 (27.- 28.2.1943) αναφέρουν γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα. Το συνημμένο 92 (1.- 10.3.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις μεταξύ Γερμανών αξιωματικών για θέματα προστασίας σε περίπτωση συμμαχικής επίθεσης, την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από τον περιφερειακό διοικητή κατόπιν αποχώρησης του 10ου Αεροπορικού Σώματος και από τον εντολοδόχο Διοικητή Φρουρίου Κρήτης των τομέων Ρεθύμνου-Ηρακλείου-Νεαπόλεως, δραστηριοποίηση της Ομάδας Πληροφοριών για υποκλοπή συμμαχικών επικοινωνιών. Τα συνημμένα 93 (10.3.1943), 94 (11.-16.3.1943) αναφέρουν γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 95

17.3.1943: Ο γραμματέας Μυστικής Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου αναφέρει την ύπαρξη εχθρικής προπαγάνδας από 25-30 αυτοκόλλητα χαρτιά με το κείμενο: «όποιος τρώει, βοηθάει τον εχθρό» και «εργάτη, σταμάτα να χαιρετάς».

Σε συνεργασία με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού προετοιμάζεται επιχείρηση εναντίον ιδρυτών κομμουνιστικών κύκλων και διαδοσιών των θέσεων αυτών στο Ηράκλειο.

#### Κατάσταση εχθρού:

Καμία μεταβολή στην Κρήτη.

Στην Ανατολική Μεσόγειο μεγάλη κίνηση νηοπομπής με πλοία, στις βορειοαφρικανικές ακτές. Κατά τ' άλλα καμία μεταβολή.

Εντοπίστηκε εχθρικό υποβρύχιο στο Αιγαίο.

**(περίληψη)** Επιπλέον, αναφέρεται επίθεση βρετανικών δυνάμεων (8ης Βρετανικής Στρατιάς) στη νότια Τυνησία και έκβαση αυτής (17. και 18.3.1943), η είσοδος (18.3.1943) του πολεμικού πλοίου «Malaya» στο Γιβραλτάρ και ως εκ τούτου ενίσχυση του Βρετανικού Βασιλικού Στόλου Μεσογείου, η διακοπή της παραπάνω αναφερόμενης βρετανικής επίθεσης στην Τυνησία, η μερική οπισθοχώρηση μονάδων, προώθηση και επικράτηση των γερμανικών χερσαίων δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Τυνησίας (19.3.1943), η πτήση αγγλικού αεροσκάφους πάνω από τη Ρόδο.

Το συνημμένο 96 (21.3.1943) αναφέρει μ. α. την επίθεση γερμανικής Μεραρχίας Τεθωρακισμένων στην Τυνησία, αποτελούμενης από 20 τεθωρακισμένα, τη διείσδυση συμμαχικών δυνάμεων στις ιταλικές θέσεις, την επίθεση μεγάλου αριθμού συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων εναντίον νηοπομπής στη θαλάσσια οδό της Σικελίας, τη μετακίνηση συμμαχικής νηοπομπής στα βόρεια αφρικανικά παράλια.

Το συνημμένο 97 (22.-23.3.1943) αναφέρει μ.α. την επιτυχημένη αντεπίθεση γερμανικών δυνάμεων στη Βόρεια Τυνησία, την υποστήριξη ιταλικών δυνάμεων από γερμανικές, την υποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων και την ανάκτηση των εδαφών.

Τα συνημμένα 98-101 (23.3.1943) αναφέρουν γεγονότα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Τα συνημμένα 102-111 (24-28.3.1943) αναφέρουν μ.α. στρατιωτικού χαρακτήρα διαλέξεις, συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών, σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης (25.3.1943) στον Υποτομέα Ηρακλείου, εκδήλωση αεροπορικής επίθεσης στο Τυμπάκι (24.3.1943), με ρίψη βομβών στη βόρεια άκρη του αεροδιαδρόμου.

Το συνημμένο 112 ( 27. έως 29.3.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών, τον εντοπισμό (28.3.1943) λέμβου ανατολικά του φυλακίου 661.

Τα συνημμένα 113- 116 (29.3. -3.4.1943) αναφέρουν μ.α. την παρουσία του υπολοχαγού Nagengast στο Επιτελείο 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στο Ρέθυμνο προς ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση, τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού πλοίων μέσω αεροφωτογραφιών στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

**(μετάφραση)** 1.4.1943: Στις 1.4.1943, στις 9:50, αγγλικό αναγνωριστικό προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στα νότια παράλια, 2 χλμ δυτικά του παρατηρητηρίου 733. Το αεροσκάφος έπιασε αμέσως φωτιά, ο πιλότος διέφυγε στα βουνά, αιχμαλωτίστηκε, ωστόσο, από περιπολία του 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων. Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία Ιγ Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, ο επικεφαλής Πολεμικής

Αεροπορίας Κρήτης και η Διοίκηση Τομέα Αεροδρομίου Ηρακλείου. Το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων παρέδωσε, στις 1.4.1943, τον αιχμάλωτο πιλότο στη Διοίκηση Αεροπορίας Ηρακλείου με σκοπό τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Στις 1.4.1943 συνελήφθησαν από περίπολο του 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στα Σελλιά 4 Έλληνες, στη κατοχή των οποίων βρέθηκε ένα αμερικάνικο τυφέκιο και 24 σφαίρες. Η υπόθεση ανατέθηκε στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ρεθύμνου.

Στις 31.3.1943, λίγο πριν τις 20:00, συνελήφθη στο Ρέθυμνο, από τον επιτελικό λόχο 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, ένας Έλληνας ο οποίος ζήτησε από στρατιώτη να του πουλήσει ένα ελαστικό αυτοκινήτου. Ο Έλληνας παραδόθηκε στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ρεθύμνου.

Από το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι ενός Έλληνα, κατά την οποία βρέθηκε μια γερμανική στρατιωτική στολή παραλλαγής. Η υπόθεση ανατέθηκε στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ρεθύμνου.

2.4.1943. Ημερήσια Αναφορά: Στα χωριά Πέραμα, Αρμένιοι, Καρέ, Όρος και Γουδελιανά ρίχθηκε μεγάλος αριθμός φυλλαδίων προπαγάνδας με το περιεχόμενο: «4.000.000 νεκροί». Περισσότερα από χίλια φυλλάδια συγκεντρώθηκαν και κατεστράφησαν.

**(περίληψη)** Το συνημμένο 117 (4.-8.4.1943) αναφέρει μ.α. τη μετακίνηση του υπολοχαγού Nagengast στον Αμπελούζο για διάλεξη σχετικά με τη κατάσταση στο 2ο τάγμα 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων.

Το συνημμένο 118 (9.-14.4.1943) αναφέρει μ.α. τη μετακίνηση του υπολοχαγού Nagengast στα Χανιά για σύσκεψη με την υπηρεσία Ιγ, περίπτωση ζωοκλοπής από ομάδα ανταρτών οπλισμένη με πιστόλια τη νύχτα της 9. προς 10.4 στο Τσιφούτ Καστέλι, διάλεξη καθηγητή του πανεπιστημίου Αμβούργου, περιπτώσεις δολιοφθοράς καλωδίων, σεισμική δόνηση αισθητή στο Ηράκλειο, Άνω Αρχάνες και Πεζά.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 119

15.4.1943. Σχετικά με τη δολιοφθορά καλωδίων πλησίον του φυλακίου 732: Απαιτήθηκε από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού, να τοποθετούνται εφεξής φρουρές ασφάλειας από τον άμαχο πληθυσμό ανά 500 μ. της καλωδιακής γραμμής. Οι ανακρίσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Κατά τον πολυβολισμό αεροσκαφών, στις 14.4.1943, εναντίον άδειου οικοδομήματος σε σχήμα φρουρίου πλησίον της μονής Καρκαδιώτισσας (9 χλμ νοτιοδυτικά των Πεζών), παρατηρήθηκε ξαφνικά μια μεσαίας έντασης έκρηξη στο οικοδόμημα. Κατά την επί τόπου έρευνα του χώρου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μια αποθήκη πυρομαχικών. Βρέθηκαν 3 τυφέκια και 60 σφαίρες. Επειδή επρόκειτο, μετά βεβαιότητας, για αποθήκη όπλων και πολεμοφοδίων των συμμοριών, θα διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες (σε συνεργασία με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού).

Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης:

Καστέλλι: 20:48 έως 22:30. Δεν παρατηρήθηκε αεροσκάφος, δεν έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων.

Ηράκλειο: 20:46 έως 21:45, 21:55 έως 22:34, 23:15 έως 23:22. Μεμονωμένες κινήσεις αεροσκαφών, μικρής διάρκειας χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων, μη ρίψη βομβών.

Τυμπάκι: 23:00 έως 23:35, εντοπίστηκε αεροσκάφος, δεν έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων, μη ρίψη βομβών.

**(περίληψη)** Περιγράφονται επίσης γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος.

Το συνημμένο 120 (19.-20.4.1943) αναφέρει μ.α. σύσκεψη αξιωματικών και θέματα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα, όπως παράδοση 30.000 βιβλίων στο στρατιωτικό βιβλιοπωλείο Ηρακλείου, τιμή πώλησής τους στους στρατιώτες, τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου στην πόλη του Ηρακλείου.

Το συνημμένο 121 (21.-23.4.1943) αναφέρει μ.α. σύσκεψη Γερμανών αξιωματικών, πραγματοποίηση στρατιωτικών διαλέξεων (καταγράφονται θέματα).

Το συνημμένο 122 (23.-27.4.1943) αναφέρει μ.α. σύσκεψη Γερμανών αξιωματικών, ομιλία Γερμανού αξιωματικού στην πόλη του Ηρακλείου, την επίσκεψη Βούλγαρου αξιωματικού στις γερμανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και Κνωσό, διάλεξη καθηγητή πανεπιστημίου.

Τα συνημμένα 123-124 (27-28.4.1943) αναφέρουν γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 125 (29.-30.4.1943) αναφέρει μ.α. σύσκεψη Γερμανών αξιωματικών, τη συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία ανοιχτής θεατρικής σκηνής στην πόλη του Ηρακλείου, τον εντοπισμό μεγάλου μεγέθους νηοπομπής βορείως του Τομπρούκ προς δυσμάς.

Τα συνημμένα 126-128 (30.-1.5.1943) αναφέρουν γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 129 (1.-7.5.43) αναφέρει μ.α. τηλεγράφημα προς όλες τις μονάδες και επάκτιες φρουρές σχετικά με τη μεταφορά στην Κρήτη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, οπλισμού και πολεμοφοδίων από αγγλικά και ελληνικά υποβρύχια και την επιβίβαση καταζητούμενων αρχηγών ομάδων ανταρτών.

Τα συνημμένα 130-131 (1.-7.5.43) αναφέρουν μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών (καταγράφονται ζητήματα-χώροι).

Το συνημμένο 132 (7.5.1943) αναφέρει μ.α. συμμαχική αεροπορική επίθεση στη Σαρδηνία, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο Τυμπάκι και Ηράκλειο, πτήση συμμαχικών αεροσκαφών πάνω από την πόλη του Ηρακλείου χωρίς ρίψη βομβών, ρίψη φυλλαδίων στην περιοχή Βιράν-Επισκοπή, τον εντοπισμό υποβρυχίου συνοδευόμενο από ιστιοφόρο με κατεύθυνση τη Σούγια.

Το συνημμένο 133 (9.-11.5.1943) αναφέρει μ.α. σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στην πόλη του Ηρακλείου άνευ εντοπισμού αεροσκαφών, πτήση συμμαχικού αεροσκάφους στα νότια του Τυμπακίου, άνευ ρίψης βομβών.

Το συνημμένο 134 (11.5.1943) αναφέρει μ.α. την άφιξη Γερμανού αξιωματικού στην πόλη του Ηρακλείου για συνομιλίες σχετικά με τον χρόνο έναρξης της ανοιχτής θεατρικής σκηνής.

Το συνημμένο 135 (12.-13.5.1943) αναφέρει μ.α. συνομιλίες Γερμανών αξιωματικών σχετικά με αμυντικά θέματα και τα εγκαίνια της ανοιχτής θεατρικής σκηνής.

Τα συνημμένα 136-137 (14.5.1943) αναφέρουν θέματα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

**(μετάφραση) Συνημμένο αρ. 138**

15.5.1943. Ο Τομέας Ηρακλείου- παράλια αναφέρει: Στις 15.5.1943, λίγο πριν τις 15:43, το Παρατηρητήριο 612 ανέφερε ότι κοντά στο ψαροχώρι Αγία Πελαγία, 3 χλμ περ. ανατολικά του παρατηρητηρίου, 6 ιστιοφόρα βρίσκονταν 500 μ. απόσταση από την ακτή και φόρτωναν μικρές λέμβους που πηγαινοέρχονταν μεταξύ ιστιοφόρων και ακτής. Κατόπιν ερώτησης στο λιμενάρχη και υπηρεσία Θαλασσιών Μεταφορών προέκυψε ότι δεν ήταν κάτι γνωστό σχετικά με μια μεταφόρτωση στον εν λόγω κόλπο. Ζητήθηκε στο λιμενάρχη να στείλει ένα σκάφος για έλεγχο. Ως εκ τούτου, κινητοποιήθηκε αμέσως η Μηχανοκίνητη Ειδική Ομάδα Καταδίωξης 3ου Τάγματος 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, με εντολή περικύκλωσης του κόλπου και έρευνας της περιοχής και του χωριού για ύποπτα άτομα. Η εν λόγω ομάδα έφτασε στον κόλπο, σχεδόν ταυτόχρονα με τη βάρκα. Τα ιστιοφόρα ερευνήθηκαν από τους άνδρες. Ο λιμενάρχης Ηρακλείου θα καταθέσει σχετική αναφορά. Η Ειδική Ομάδα Καταδίωξης περικύκλωσε το χωριό και άρχισε την έρευνα σ' όλα τα σπίτια και σ' όλες τις βρισκόμενες στις πλαγιές σπηλιές. Εκεί,, βρέθηκαν:

45 γρ. περ. εκρηκτικής ύλης,

45 μ. περ. καλωδίου ανάφλεξης,

320 περ. κάπουλες έκρηξης.

Τρεις ύποπτοι Έλληνες συνελήφθηκαν και παραδόθηκαν με τα ευρισκόμενα εκρηκτικά μέσα στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου.

**(περίληψη)** Αναφέρεται επίσης μ.α. τα εγκρίνια του υπαίθριου θεάτρου στην πόλη του Ηρακλείου υπό την παρουσία 1.600 στρατιωτών (16.5.1943).

Τα συνημμένα 139-142 (16.5.1943) αναφέρουν μ.α. τον εντοπισμό υλικού προπαγάνδας στο Ηράκλειο, τη συγκέντρωση και την καταστροφή αυτού, την ανάληψη από τη μεραρχία των στρατιωτικών καθηκόντων της Ταξιαρχίας Εφόδου Ρόδος.

Το συνημμένο 143 (17.5.1943) αναφέρει γεγονός μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 144 (17.5.1943) αναφέρει την περίπτωση δολιοφθοράς στο ατμόπλοιο «Sinfra».

Το συνημμένο 145 (18.5.1943) αναφέρει κινήσεις πλοίων.

Το συνημμένο 146 (18.5.1943) αναφέρει μ.α. την αποστολή τηλεγραφήματος στον Ανώτερο Τομέα Ηρακλείου και Ρεθύμνου σχετικά με ενδεχόμενες πράξεις δολιοφθοράς, την αυξημένη συμμαχική αεροπορική δραστηριότητα εξαιτίας επετείου κατάληψης της Κρήτης.

Τα συνημμένα 147-149 (20.5.1943) αναφέρουν γεγονότων μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 150 (21-25.5.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με στρατιωτικά ζητήματα, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στον Τομέα Μαλίων και Καστελλίου, δυτικά των Αστερουσίων, στο τομέα Τυμπακίου.



Το συνημμένο 151 (27-28.5.1943) αναφέρει μ.α. τη διανομή στον άμαχο πληθυσμό φυλλαδίων προπαγάνδας στην ελληνική γλώσσα.

Τα συνημμένα 152-153 (28-29.5.1943) αναφέρουν μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με στρατιωτικά θέματα (όπως την αυστηρή επιτήρηση της κομμουνιστικής δραστηριότητας, κυρίως στο Ηράκλειο), μέτρα αποκέντρωσης των αποθηκών πυρομαχικών και επισιτισμού στις Αρχάνες και Πεζιά, κανόνες συμπεριφοράς Γερμανών στρατιωτών απέναντι στον ελληνικό πληθυσμό, επίβλεψη εκκενωμένων περιοχών.

**(μετάφραση)** Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης:

Στις 27.5.1943, από 21:21 έως 21:50 στο Ηράκλειο, δεν εντοπίστηκαν εχθρικά αεροσκάφη.

Στο Τυμπάκι από 21:35 έως 22:05, εντοπίστηκαν εχθρικά αεροσκάφη, δεν σημειώθηκε ρίψη βομβών.

Δυτικά των Αστερουσίων, από 21:15 έως 22:00, εντοπίστηκε πτήση εχθρικών αεροσκαφών, δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Στις 28.5.1943, από 00:30 έως 8:00, εντοπίστηκε εχθρικό αναγνωριστικό στον Ανώτερο Τομέα. Πραγματοποιήθηκε ρίψη φυλλαδίων.

**(περίληψη)** Τα συνημμένα 154-155 (30/31.5.1943) αναφέρουν μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με την αποκέντρωση της αποθήκης των Αρχανών και με αμυντικά ζητήματα.

Το συνημμένο 156 (31.5.1943) αναφέρει ζητήματα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Τα συνημμένα 157-158 (1/2.6.1943) αναφέρουν μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών, περίπτωση δολιοφθοράς σε καλώδια πλησίον των Δαφνών, άφιξη 4 διερμηνέων ιταλικής Γλώσσας. **(μετάφραση)** Ημερήσια Αναφορά 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων: Λίγο πριν τις 1:30 τραυματίστηκε ο φρουρός της σκοπιάς 706 στον κάτω βραχίονα από σφαίρα πιστολιού και από απόσταση 5-8 μ. Εντοπίστηκαν 8 Έλληνες στην άμεσα αποκλεισμένη και ερευνοούμενη περιοχή. Το συμβάν διερευνάται από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

**(περίληψη).** Το συνημμένο 159 (2.6.1943) αφορά ζητήματα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 160 (2/3.6.1943) αναφέρει μ.α. τον εντοπισμό αγγλικού αναγνωριστικού στις 15:00 στον Άνω Τομέα Ηρακλείου.

Το συνημμένο 161 (3.6.1943) αφορά γεγονός μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 162 (3/4.6.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών για θέματα μη στρατιωτικού χαρακτήρα, τον εντοπισμό αγγλικού αναγνωριστικού, στις 16:15 στον Άνω Τομέα Ηρακλείου.

Το συνημμένο 163 (4/5.6.1943) αφορά στις συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με θέματα άμυνας.

Το συνημμένο 164 (5/6.6.1943) αναφέρει μ.α. τον επανέλεγχο όλων των απορρήτων εγγράφων και διαταγών από τον υπολοχαγό Nagengast και την πρόθεση καταστροφής αυτών, ενημέρωση από τον Nagengast αναφορικά με την εξέλιξη της στρατιωτικής κατάστασης, επιθεώρηση Γερμανών αξιωματικών του κόλπου της Ελούντας και του Μιραμπέλου.

Το συνημμένο 165 (7/10.6.1943) αναφέρει μ.α. την άφιξη διερμηνέα ιταλική γλώσσας, συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών για θέματα άμυνας.

Το συνημμένο 166 (10.6.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο Τυμπάκι και δυτικά των Αστερουσίων, χωρίς εντοπισμό αεροσκαφών.

**(μετάφραση) Συνημμένο με τον αριθμό 167**

11.6.1943. Ο υπολοχαγός Nagengast συνόδευσε τον περιφερειακό διοικητή, αντισυνταγματάρχη Δρ Stossberg στη συγκέντρωση δημάρχων στους Αγίους Δέκα.

11.6.43: Σήμανση συναγερμού αεροπορικών επιθέσεων:

Στο Τυμπάκι	11:15 έως 11:25
	22:15 έως 23:10
	23:25 έως 00:10
Στα Αστερούσια- Δύση	11:25 έως 11:35
	22:45 έως 23:10

Δεν εντοπίστηκαν αεροσκάφη.

Από 23:35 έως 00:10 εντοπίστηκε αεροσκάφος, από δυτικά προς βορειοανατολικά, στην πεδιάδα της Μεσσαράς, ρίψη φυλλαδίων.

Στον Τομέα Ηρακλείου-Παράλια σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης από 22:30 έως 23:15, εντοπίστηκε αεροσκάφος, πραγματοποιήθηκαν αντιαεροπορικά πυρά προς θάλασσα, ρίψη φυλλαδίων στη συνοικία Neu Lankwitz.

Στο Καστέλλι σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης από 22:40 έως 22:44, δεν εντοπίστηκε αεροσκάφος.

Η Μονάδα Προπαγάνδας Κρήτης προετοίμασε τη διανομή φυλλαδίου προπαγάνδας για τις επόμενες ημέρες (βλπ συνημ στην ελληνική και γερμανική γλώσσα)

**(περίληψη)** Τα συνημμένα 168-169 (11.6.1943) αναφέρουν την τοποθέτηση διερμηνέων για την ιταλική γλώσσα.

Το συνημμένο 170 (12/14.6.1943) αναφέρει μ.α. την ημερομηνία σύλληψης υπόπτων κομμουνιστών (την Τρίτη 15.6.1943).

Το συνημμένο 171 (14/15.6.43) αναφέρει μ.α. σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στον τομέα Αστερουσίων- Δύση και Τυμπάκι χωρίς τον εντοπισμό αεροσκαφών, συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με τη σύλληψη υπόπτων κομμουνιστών, την παράδοση 160 κρατουμένων χωρίς να υπάρξουν έκτροπα.

Το συνημμένο 172 (15.6.1943) αφορά συμβάν μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 173 (15/25.6.1943) αναφέρει μ.α. σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στα παράλια Ηρακλείου, Τομέα Καστελλίου, Αστερούσια και Μοίρες χωρίς εντοπισμό αεροσκαφών, συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών, ρίψη προκηρύξεων στην περιοχή του Περάματος, τον εντοπισμό συμμαχικού αεροσκάφους, στις 23.6.1943,

βορείως του Ηρακλείου, την τοιχοκόλληση προκηρύξεων στους Αρμένους και Ρέθυμνο.

Το συνημμένο 174 (26/29.6.1943) αναφέρει μ.α. περιπτώσεις δολιοφθοράς σε καλώδια πλησίον της Πηγής, συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών.

Το συνημμένο 175 (29.6.1943) αναφέρει συμβάν μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 176 (30.6-2.7.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών, τη διάλυση της ελληνικής αστυνομικής φρουράς απέναντι από τη βίλα Αριάδνη στην Κνωσό, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στον Τομέα Καστελλίου, χωρίς τον εντοπισμό αεροσκάφους, δολιοφθορά σε καλώδια.

**(μετάφραση) Συνημμένο αρ. 177**

Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης: στην περιοχή Καστελλίου, από 9:28 έως 9:40 και Τυμπακίου από 2:20 έως 2:42. Δεν εντοπίστηκε αεροσκάφος.

3.7.1943, ηλιοφάνεια-ζέστη. Ημερήσια Αναφορά του Άνω Τομέα Ηρακλείου: σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης: Τομέας Καστελλίου από 22:37 έως 22:47-Τομέας Ηρακλείου-Παράλια: από 22:40 έως 22:51. Δεν εντοπίστηκε αεροσκάφος.

Χώρος Επίβλεψης Αστερουσίων: Η κατόπιν εντολής της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού διεξαχθείσα μικρής κλίμακας, από δύο λόχους, επιχείρηση εντοπισμού του δράστη δολοφονίας συνδέσμου στην περιοχή του Ζαρού, είχε το παρακάτω αποτέλεσμα: ο δράστης της δολοφονίας και η οικογένειά του διέφυγαν και η σύλληψη αυτού δεν κατέστη δυνατή.

Στο Λαλουμά, 30 χλμ ανατολικά από τα Σκούρβουλα, βρέθηκαν τα παρακάτω, σε καλή κατάσταση, αγγλικής προέλευσης ρούχα και κατασχέθηκαν: 2 μανδύες, 2 ζευγάρια υποδήματα, 1 ζευγάρι παπούτσια γυμναστικής, κάμποσα ζευγάρια κάλτσες καθώς επίσης 6 σύνολα ασπρορούχων.

Συνελήφθηκαν προσωρινά 20 πολίτες που δεν κατείχαν ταυτότητες.

**(περίληψη)** Αναφέρονται επιπλέον συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Το συνημμένο 178 (4.7.1943) αναφέρει γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

**(μετάφραση) Συνημμένο αρ. 179**

Ημερήσια Αναφορά Ανώτερου Τομέα Ηρακλείου από 4.7.1943.

Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο Ηράκλειο-Παράλια από 23:50 έως 00:17, από 00:24 έως 00:35,

στο Καστέλλι από 00:06 έως 00:09, από 00:30 έως 00:50, από 1:41 έως 2:05,

στο Τυμπάκι από 23:52 έως 00:05, από 2:10 έως 2:30.

Δεν εντοπίστηκαν αεροσκάφη.

Στους Μουκτάρους πυροβολήθηκε σκοπός, στις 23:50. Στις 23:54 συναγερμός από τρία Αποσπάσματα Επέμβασης. Στις 00:20 σημειώθηκαν 3 εκρήξεις στο αεροδρόμιο από τις οποίες καταστράφηκε ένα αεροσκάφος.

Λίγο πριν τις 1:00 πραγματοποιήθηκε δολιοφθορά στην αποθήκης υγρών καυσίμων στους Κουνάβους. Από χρονικά ελεγχόμενο πυροδότη με ισχυρή γόμωση κατεστράφησαν 10 cm καύσιμης ύλης.

5.7.1943: -ηλιοφάνεια, ζέστη-. Τη νύχτα προς Δευτέρα, στις 5.7.1943, σημειώθηκαν, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, δολιοφθορές από ειδικές δυνάμεις του εχθρού. Τα συγκεκριμένα χτυπήματα εστράφησαν εναντίον της αποθήκης βενζίνης στους

Κουνάβους και του αεροδρομίου Καστελλίου. Ένας Γερμανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του, ένας Ιταλός τραυματίστηκε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δολιοφθορές και τα αντίμετρα βλπ αναφορά επ.. τεθ.αντ. 22

**(περίληψη)** Τα συνημμένα 180-184 (5.7.1943) αναφέρουν τις δολιοφθορές στο Καστέλλι, Πεζά και Κουνάβους.

Το συνημμένο 185 (5.7.1943) αναφέρει την κινητοποίηση της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού και Παραρτήματος Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας προς άμεση αποσαφήνιση των γεγονότων.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 186

5.7.1943: Κατόπιν αιτήματος του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης εγκαταστάθηκαν στον Τομέα Πεζών και χώρο Επιτήρησης Καστελλίου 170 όμηροι, στο στρατόπεδο αιχμαλώτων στα Πεζά. Η επιχείρηση εντοπισμού των δραστών από το στρατό και τη Μυστική Αστυνομία Στρατού ήταν έως τώρα ανεπιτυχής. Σύμφωνα με τα ανακαλυφθέντα εκρηκτικά και εξοπλισμό επρόκειτο, μάλλον, για ομάδες ειδικών δυνάμεων των Άγγλων. Τη Δευτέρα, 5.7.1943, 17:00, διέταξε ο διοικητής μέτρα αντιποίνων εναντίον του ελληνικού πληθυσμού:

- 1) Εκτέλεση των ομήρων,
- 2) Επιμήκυνση της ώρας αποκλεισμού (συνημμένο τηλεγράφημα από 5.7.1943).

Συνημμένο αρ. 187

6.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Από τη μεραρχία, σε συνεργασία με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού, την υπηρεσία Αντικατασκοπείας και το περιφερειακό φρουραρχείο, πάρθηκαν 19 στον Ανώτερο Τομέα Ηρακλείου και 7 στον Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου όμηροι. Η εκτέλεσή τους έλαβε χώρα την Τρίτη, μεταξύ 5:00 και 5:25 στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Βλπ καταλόγους εκτέλεσης και γνωστοποίησης.

Συνημμένα αρ. 188-191

Οι όμηροι παραμένουν εγκλειστοί μέχρι νεωτέρας στο δεσμωτήριο Πεζών. Από τη μεραρχία τέθηκε το ερώτημα στο γραφείο Ιγ, Διοικητή Φρουρίου Κρήτης περί της διάλυσης του στρατοπέδου εγκλεισμού ομήρων. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση.

**(περίληψη)** Αναφέρονται επίσης θέματα μη άμεσου στρατιωτικού περιεχομένου.

Τα συνημμένα 192-194 (6.7.1943) αναφέρουν ζητήματα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 195 (7.7.1943) αναφέρει μ.α. την χωρίς αποτέλεσμα μικρής κλίμακας επιχείρηση εντοπισμού υλικού προπαγάνδας, την ομιλία Γερμανού αξιωματικού, κατόπιν εντολής Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, στους ομήρους στα Πεζά και την απελευθέρωση κατόπιν αυτών.

**(μετάφραση)** Ημερήσια Αναφορά Ανώτερου Τομέα Ηρακλείου.

9.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη-: Στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας- Τυμπακίου, 1 ½ χλμ νοτίως της Αγίας Βαρβάρας, κόπηκε σε δύο σημεία καλώδιο επικοινωνιών. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Στις 23:55, ο επικεφαλής του 22ου λόχου Ανεφοδιασμού, υπολοχαγός von Polany, στις Παρασκευές, δέχθηκε πολλές σφαίρες από άγνωστο με πιστόλι μέσω του ανοιχτού παράθυρου του στρατώνα, ενώ βρίσκονταν στο κρεβάτι του και κοιμόταν. Στον εν λόγω υπολοχαγό προκλήθηκε διαμπερές τραύμα στην αριστερή κνήμη. Έσπευσε

αμέσως στο παράθυρο και πυροβόλησε, χωρίς όμως αποτέλεσμα, προς την κατεύθυνση του φυγά ο οποίος εξαφανίστηκε αμέσως στους γειτνιάζοντες αμπελώνες. Η περιοχή γύρω από το κατάλυμα ερευνήθηκε από τη φρουρά αλλά δεν βρέθηκε κάτι. Κατόπιν περικυκλώθηκε το χωριό από το λόχο Ανεφοδιασμού και συνελήφθη όλος συνολικά ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 14 ετών. Δύο Έλληνες που προσπάθησα να αποφύγουν τη σύλληψη τρεπόμενοι σε φυγή, δέχθηκαν πυρά και συνελήφθησαν.

Στις 3:15 εντόπισαν δύο φρουροί της αποθήκη υγρών καυσίμων στο στρατόπεδο υπόπτους θορύβους πλησίον του συρματοπλέγματος. Όταν πλησίασαν, ανασηκώθηκαν ξαφνικά δίπλα στο συρματοπλέγμα δύο άτομα τα οποία αμέσως πήδησαν πάνω από αυτό και εξαφανίστηκαν προς βόρεια κατεύθυνση στα αμπέλια. Οι σκοποί πυροβόλησαν αμέσως, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Στις 4:15 διεξήχθη έρευνα από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Στις 7:00 οδηγήθηκαν 173 συλληφθέντες πολίτες από τις Παρασκιές στο στρατόπεδο εγκλεισμού.

9.7.1943 Ο υπουργός κυβερνήτης Κρήτης μίλησε στα Πεζά σε 19 δημάρχους και άλλα πρόσωπα εμπιστοσύνης των παρακειμένων κοινοτήτων και τους προέτρεψε σε μια ουσιαστική συνεργασία με το γερμανικό στρατό.

10.7.1943-ηλιοφάνεια, ζέστη-. Στις 10.7 μίλησε ο υπουργός Κυβερνήτης Κρήτης, Δρ Πασσαδάκης στους εγκλείστους στο στρατόπεδο στα Πεζά και τους προέτρεψε να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών. Κατόπιν εντολής του διοικητή Μεραρχίας απελευθερώθηκαν οι 173 συλληφθέντες από τον υπολοχαγό Nagengast.

Συνημμένο αρ. 196

Ο υπολοχαγός Nagengast επιθεώρησε μαζί με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού και τον υπασπιστή της επιλ. Τεθ. Αντ. 22 τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκε η δολιοφθορά και η αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του υπολοχαγού Polany.

11.7.1943-ηλιοφάνεια, ζέστη-. Αντιπροσωπεία από τις Άνω Αρχάνες δηλώνει γραπτώς στον διοικητή Μεραρχίας την αφοσίωση αυτών.

Συνημμένα με τον αριθμό 197-198

Ημερήσια Αναφορά Ανώτερου Τομέα Ρεθύμνου.

Στις 21:20 δέχθηκε πυρά η περίπολος του παρατηρητηρίου 850, δυτικά του Πατσιανού, από δύο πολίτες οι οποίοι έριξαν 5 σφαίρες και μια εξ αυτών τραυμάτισε ελαφριά τον επικεφαλής περιπόλου, περνώντας ξυστά από τον αγκώνα και μια άλλη ένα στρατιώτη της περιπόλου περνώντας μέσα από τον σκούφο του. Οι πολίτες βρίσκονταν 50 μέτρα περ. απόσταση. Η περίπολος ανταπέδωσε αμέσως τα πυρά και κινήθηκε προς το μέρος αυτών. Ωστόσο, δεν κατόρθωσε, αν και ο χώρος φωτίστηκε αμέσως, να εντοπίσει κάποιον σκοπευτή.

12.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη-. Σύσκεψη του υπολοχαγού Nagengast με τον περιφερειακό διοικητή Ηρακλείου, αντισυνταγματάρχη Δρ Stossberg, σχετικά με τη μετακίνηση ιταλικής Χωροφυλακής στο Ηράκλειο.

Δόθηκαν οδηγίες στα Συντάγματα και στις αυτόνομες μονάδες να αναφέρουν στη Μεραρχία σχετικά με την έκβαση της στρατιωτικής επιχείρησης, από 5.7.1943, εντοπισμού υλικού προπαγάνδας του εχθρού και συγχρόνως να πάρουν θέση εάν μια τέτοια επιχείρηση κρίνεται σημαντική και αναγκαία.

Λόγω ορισμένων αναφορών εμπίστων σχετικά με την αποβίβαση εχθρικών αποσπασμάτων δολιοφθορέων και όπλων στην περιοχή Βιάννου, μετακινήθηκε το 2ο τάγμα 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στη Βιάννο για να ερευνήσει εις βάθος όλο συνολικά τον εκεί χώρο. Η Μυστική Αστυνομία Στρατού και η γραμματεία Ηρακλείου έλαβε διαταγή να δημιουργήσει μια εξωτερική θέση στην Άνω Βιάννο.

Στο πλαίσιο των συλλήψεων υπόπτων ατόμων, ως μέτρα αντιποίνων εξαιτίας της απόπειρας με εκρηκτικά στις 5.7, έπρεπε να συλληφθεί επίσης ο ιατρός Αντώνιος Πλουμίδης. Ο Πλουμίδης απέφυγε τη σύλληψη διαφεύγοντας και δικαιολόγησε τον τρόπο ενέργειάς του, την ίδια ημέρα, μέσω γράμματος, συνημμένα αρ 199-200

το οποίο είναι χαρακτηριστικό για τη στάση της κρητικής διανοήσης. Ο διοικητής Μεραρχίας διέταξε να τιμωρηθεί ο Πλουμίδης μετά την επιστροφή του για απείθεια με παραδειγματικό τρόπο (αγνόηση της αναφοράς).

Το 65ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων αναφέρει σύγκρουση με συμμορίες στον κόλπο του Σαλαμιά.

Η Μυστική Αστυνομία Στρατού 611 αναφέρει: Από έρευνα στο Ρουκάνι, στις 12.7, για όπλα και πολεμοφόδια, με τη συνεργασία περιπόλου του επιτελικού λόχου 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων 2/20, ευρέθησαν τα παρακάτω:

1 κυνηγετικό τουφέκι (εμπροσθογεμές),

2 δερμάτινες θήκες με μπαρούτι,

1 πακέτο με καψούλια.

Τα αναφερόμενα είδη ανακαλύφθηκαν στην κατοχή του Έλληνα Δημήτριο Συμπούκα.

13.7.1943 Το πρωί της 13.7 εντοπίστηκε στους Κουνάβους, πλησίον της αποθήκης υγρών καυσίμων, εναντίον της οποίας είχε σημειωθεί μια απόπειρα ανατίναξης, μια μικρού μεγέθους αγγλική σημαία η οποία ήταν στερεωμένη σε μια ράβδο και καρφωμένη στο έδαφος. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού και ανέλαβε τις έρευνες.

14.7.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast συνοδεύει τον διοικητή Μεραρχίας στη Βιάννο.

Στο Μιξόρρουμα συνελήφθη από περίπολο 1ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων ένας Έλληνας ο οποίος άφησε ένα φυλλάδιο στο έδαφος, το κάλυψε με πέτρες ώστε να μην μπορεί να παρασυρθεί από τον αέρα. Σε κατ' οίκον έρευνα βρέθηκε ένα κομμένο γερμανικό ελαστικό. Ο πατέρας του Έλληνα συνελήφθη επίσης. Παραδόθηκαν, στις 15.7, στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

14.7.1943 Στον Πρινέ, στις 14.7, από 20:30 έως 21:00, τοιχοκολλήθηκαν φυλλάδια στο 75% περίπου των καταλυμάτων του επιτελικού λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων. Στο φαράγγι στα Σελλιανά ανακαλύφθηκαν και κατασχέθηκαν από περίπολο του 2ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, 3 αγγλικά τυφέκια, 2 ξιφολόγχες και 700 σφαίρες.

**(περίληψη)** Κατόπιν, περιγράφονται γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 201

15.7.1943 -ηλιοφάνεια, ζέστη- Ο υπολοχαγός Nagengast βρέθηκε για σύσκεψη στην υπηρεσία Αντικατασκοπείας Ηρακλείου αναφορικά με τη δραστηριοποίηση εμπιστών στην περιοχή της Βιάννου και των αποτελεσμάτων κατασκοπείας.

Ο υπολοχαγός Nagengast μετέβη για σύσκεψη στον περιφερειακό διοικητή στο Ηράκλειο, Δρ Stossberg, σχετικά με την επιβολή μέτρων στους δημάρχους και διοίκηση στον χώρο της Βιάννου.

Κατά την προσέγγιση μιας περιπόλου, στις 15.7, του χωριού Χόνδρος, 1 χλμ νοτιοδυτικά της Άνω Βιάννου, ήχησαν πέντε φορές οι καμπάνες. Με αυτό σήμανε συναγερμός για τον ανδρικό πληθυσμό να καταφύγει στα βουνά ή ειδοποιήθηκαν οι συμμορίες πριν την προσέγγιση της περιπόλου στο χωριό. Επίσης, κατά την περικύκλωση της μονής Αγίου Γεωργίου, στο πλαίσιο έρευνας του 2ου τάγματος 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, ηχούσαν οι καμπάνες δύο φορές ανά μισό λεπτό.

16.7.1943- ηλιοφάνεια, ζέστη-Ο υπολοχαγός Nagengast βρέθηκε στον διοικητή μεραρχίας, για σύσκεψη με τον αξιωματικό Hartmann, υπηρεσία Αντικατασκοπείας

Ηρακλείου, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση εμπίστων στον Τομέα Βιάννου και την ανάληψη δράσης εναντίον εχθρικών ομάδων δολιοφθορέων στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

17.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Ημερήσια Αναφορά Ανώτερου Τομέα Ηρακλείου: στις 23:45 εντοπίστηκαν από τους φρουρούς διμοιρίας 4./23 3 ύποπτα άτομα εντός της ζώνης αποκλεισμού στα όρια της Περιφέρειας Νότος. Ο φρουρός άνοιξε αμέσως πυρ. Τα άτομα διέφυγαν.

Στις 23:45 τραυματίστηκε ένας φρουρός στον προβολέα Γ.

**(περίληψη)** Αναφέρεται κατόπιν γεγονός μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Τα συνημμένα 202-205 (20/22.7.43) αναφέρουν μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών (μια εξ αυτών σχετικά με επιβαλλόμενα μέτρα στην περιοχή της Βιάννου, σε συνεργασία με το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων).

**(μετάφραση)** Το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων αναφέρει: Μια περίπολος του 10ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων συνέλαβε λίγο πριν τις 20:30, στον κεντρικό δρόμο, 3 χλμ βορείως του Ασκύφου και πλησίον του Αγίου Ιωάννη, 2 ένοπλους άνδρες ηλικίας δεκαεννέα έως είκοσι ετών. Οι Έλληνες βρίσκονταν σε χώρο όπου μπορούσαν εκεί να αποκλείσουν το δρόμο.

Όπλα: 1 ρεβόλβερ, 1 ολλανδική καραμπίνα, 45 σφαίρες. Οι Έλληνες ανακρίθηκαν λεπτομερώς και κατόπιν αυτού εκτελέστηκαν.

Συνημμένο αρ. 206

23.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη-. Στο χρονικό διάστημα από 7:45 έως 8:20, 45 περ. εχθρικά καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά πέταξαν σε χαμηλό ύψος πάνω από τον τομέα της Μεραρχίας, ρίχνοντας ελαφριές εκρηκτικές βόμβες και πολυβολώντας εναντίον κάθε είδους στόχου. Στο σημείο αυτό σκοτώθηκαν 3 στρατιώτες της Μεραρχίας και 20 τραυματίστηκαν, όπως επίσης 10 Έλληνες σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν. 10 αεροσκάφη χτυπήθηκαν από αεράμυνα με όπλα Πεζικού. Συνολικά κατερρίφθησαν 21 αεροσκάφη. Συνελήφθησαν 5 Άγγλοι και 1 Έλληνας, μέλη πληρωμάτων.

Ο Διοικητής Φρουρίου Κρήτης εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στη Μεραρχία.

24.7.1943-ηλιοφάνεια, ζέστη- Αναφορά του 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων: Μπροστά από το κατάλυμα μιας περίπολου 6ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στο Καλάμι, τοποθετήθηκαν, τη νύχτα προς 24.7, δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί που εξερράγησαν, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν υλικές ζημιές.

Μια άμεση περικύκλωση του χώρου με έφοδο της εν λόγω περιοχής οδήγησε στη σύλληψη πολλών πολιτών οι οποίοι τελούν υπό κράτηση και παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού. Οι συγκεκριμένοι πολίτες δεν είχαν, όπως φαίνεται, σχέση με το συμβάν. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με το σημεναγό Jaehrig, Ia, επικεφαλής πιλότων Κρήτης, εξαιτίας της εχθρικής αεροπορικής επίθεσης χαμηλού ύψους στην Κρήτη.

25.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Ο υπολοχαγός Nagengast παραδίδει τα υπηρεσιακά καθήκοντα του Ιγ στον ανθυποσημεναγό Gross και αρχίζει τη στρατιωτική του άδεια.

Κατά την εχθρική αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους, στις 23.7, σκοτώθηκαν 10 Έλληνες και 32 τραυματίστηκαν. Η Μεραρχία παρέδωσε στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης έναν ονοματικό κατάλογο των εν λόγω πολιτών για την προώθηση αυτού στον ελληνικό τύπο και ξεκίνησε τη διαδικασία μαρτυριών των γεγονότων από τους τραυματίες.

26.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Κατά την εχθρική αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους στις 23.7, δύο ασθενοφόρα οχήματα της Μεραρχίας χτυπήθηκαν επίσης από τα πυρά

των αεροσκαφών και μάλιστα από 10 περ. μ. ύψος. Τα συγκεκριμένα ασθενοφόρα δεν έφεραν στην οροφή Αναγνωριστικά Ουδετερότητας, έφεραν όμως τη Σημαία Ουδετερότητας και το Σήμα Ουδετερότητας στα πλάγια των οχημάτων. Η συγκεκριμένη καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το συνημμένο πρωτότυπο της αναφοράς, προωθήθηκε στην Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού/Γενικό Επιτελείο Στρατού Ξηράς/Τμ. Ξένων Στρατών Δύση

27.7.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Ο διερμηνέας Palisch αναφέρει σχετικά με τα αποτελέσματα των ανακρίσεων των τραυματισμένων, κατά την εχθρική αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους στις 23.7, Ελλήνων πολιτών στη Γέργερη και στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Απαντες οι ανακρινόμενοι τρόμαξαν, σε μεγάλο βαθμό, με το γεγονός ότι ο εχθρός έβαλλε με πυρά εναντίον Ελλήνων πολιτών και παιδιών, κατά τη διάρκεια της ώρας εργασίας τους και εν ώρα παιχνιδιού, χωρίς να βρίσκονται πλησίον οποιοσδήποτε εγκαταστάσεις του γερμανικού στρατού ή μελών του γερμανικού στρατού. Στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, γραφείο Ιγ, ζητήθηκε τηλεφωνικώς να αξιοποιήσει προπαγανδιστικά τις εν λόγω ανακρίσεις στον ελληνικό τύπο.**(περίληψη)** Αναφέρονται μ. α επίσης. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών και αλλαγές στη διοίκηση.

Το συνημμένο 207 (29.7- 4.8.1943) αναφέρει μ. α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών και ρίψη φυλλαδίων προς τον ελληνικό πληθυσμό.

Τα συνημμένα 208-211 (5/8.8.1943) αναφέρουν γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το συνημμένο 212 (9/25.8.1943) αναφέρει μ.α. την παρουσία του ανθυπολοχαγού Gross και του Ιταλού Διοικητή 31ου Συντάγματος Πεζικού σε ασκήσεις πυρών αξιωματικών, συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών αναφορικά με τη μ.α. διεξαγωγή επιχείρησης εντοπισμού αγγλικού πομπού στην περιοχή νοτίως του οροπεδίου Νίδας και της εκκένωσης του από βοσκούς και κοπάδια, την ενίσχυση επιτήρησης του επάκτιου χώρου νοτίως του Χάρακα-Πύργου, την επιχείρηση στα Βορίζια, Καμέρες και Λοχριά, την έκρηξη σε αποθήκη τυρομαχικών, στις 5.8.1943, στο Ηράκλειο, μέτρα αντιμετώπισης περιπτώσεων ζωοκλοπής στην περιοχή Αχεντριάς-Δεμάτι.

Το συνημμένο 213 (26/31.8.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με τη μεταχείριση ομήρων και Ελλήνων αξιωματικών, τις προετοιμασίες και πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας επιχείρησης στον Ψηλορείτη εναντίον ανταρτών και φυγάδων κατοίκων από τα Βορίζια, ομιλία Γερμανού αξιωματικού στις Άνω Αρχάνες και Ηράκλειο.

Το συνημμένο 214 (1/7.9.1943) αναφέρει μ.α. συσκέψεις Γερμανών αξιωματικών σχετικά με την επιβολή μέτρων καταπολέμησης ομάδων ανταρτών στα Λασιθιώτικα Όρη, την άφιξη Ιταλών διερμηνέων στο Ρέθυμνο και με την πληροφορία εμφάνισης Άγγλων δολιοφθορέων και Κρητικών ανταρτών με γερμανικές στρατιωτικές στολές.

**(μετάφραση) Συνημμένο αρ. 215**

7.9.1943 Μη ιδιαίτερου χαρακτήρα συμβάντα.

8.9.1943-ηλιοφάνεια, ζέστη- Σύσκεψη του ανθυπολοχαγού Gross με τον ανώτερο γραμματέα Manshausen, Μυστική Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου, αναφορικά με την πίεση και αντίποινα στη κοινότητα Άνω Αρχανών, εξαιτίας μιας εκ νέου δολιοφθοράς σε καλώδια στις 8.9.



Στη Μυστική Αστυνομία Στρατού ανατέθηκε η σύλληψη 10 ομήρων, στη μεταφορά αυτών σε στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων και στο περιφερειακό φρουραρχείο της κοινότητας η επιβολή χρηματικού προστίμου 2.000.000 δρχ και η έναρξη της ώρας απαγόρευσης της κίνησης στις 19:00.

Ενημέρωση διοικητών αναφορικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιταλίας και συμμάχων.

9.9.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Υποστήριξη του Ια στα μέτρα υπεράσπισης του μέχρι πρότινος Ανώτερο Τομέα Ανατολή. Στον γραμματέα Μυστικής Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου ανατέθηκε, στις 11.9, η ανάληψη ζητημάτων Μυστικής Αστυνομίας Στρατού στον Ανώτερο Τομέα Ανατολή.

10.9.1943 Ημερήσια Αναφορά: Δυτικά του δρόμου Ηρακλείου- Χάρακα (χάρτης 1:50:000, 18-16), στη μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, μια ελληνική αποθήκη σιτηρών δέχθηκε, στις 21:30, επίθεση από συμμορίες. Ένας Έλληνας πυροβολήθηκε και ένας άλλος απήχθη.

Κατόπιν συνομιλιών με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού λήφθηκαν μέτρα προστασίας από την Ομάδα Μάχης Πεζών.

Ο υπολοχαγός Nagengast επέστρεψε από τη στρατιωτική του άδεια στη Γερμανία.

11.9.1943 Αναφορά 10ου λόχου 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων: Στις 16:00 εμφανίστηκε στην τοπική υπηρεσία ο Έλληνας αγροφύλακας από τον Συκολόγο και ανέφερε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 10.9, 10 ένοπλοι πολίτες τον σταμάτησαν και τον οδήγησαν σε μια πλαγιά. Εκεί, βρισκόταν και ο δεύτερος αγροφύλακας της ίδιας περιοχής. Λίγο πριν τις 12:00 μεταφέρθηκαν από 11 επιπλέον ενόπλους πολίτες ένας Γερμανός στρατιώτης και ένας Έλληνας χωροφύλακας. Όπως δήλωσε ο Γερμανός στρατιώτης, αυτός και ο Έλληνας χωροφύλακας ήταν από τη βάση Άρβης. Αμφότεροι οδηγήθηκαν, λίγο πριν τις 16:00, προς μια τέως ιταλική περιοχή. Ο επόμενος χώρος ήταν η Κάτω Σύμη. Οι 2 αγροφύλακες αφήθηκαν ελεύθεροι. Οι ισχυρισμοί του αγροφύλακα επιβεβαιώθηκαν από το παρατηρητήριο Άρβης. Ο ένας εκ των δύο φρουρών της Στρατιωτικής Αστυνομίας στην Κάτω Σύμη, που επρόκειτο να επιστρέψει σήμερα στη Βιάννο, λίγο πριν τις 10:00, δεν έχει έως αυτήν την ώρα παρουσιαστεί. Εικάζεται ότι έχει αιχμαλωτιστεί από τους συμμορίες.

Ημερήσια αναφορά: Στις 7:00 κάηκε ολοσχερώς η σκηνή φρουράς στην αποθήκη πυρομαχικών Πολεμικής Αεροπορίας στην Αυγενική, πλησίον του Βενεράτου -δήμου Ηρακλείου-. Οι άνδρες θεωρούν ότι πρόκειται για δολιοφθορά. Οι πληροφορίες αλληλοαναιρούνται. Ποθανώς υπάρχει εμπρησμός από αμέλεια. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

12.9.1943 Η Ομάδα Παρενόχλησης της Υπηρεσίας Συγκέντρωσης Αναφορών Waldemar διαπίστωσε, στις 12.9, 8:45, δολιοφθοράς στη γραμμή Παναγιά- Άνω Βιάννος. Από την εναέρια γραμμή είχε κοπεί ένα τμήμα.

Εξαιτίας της απαγωγής 3 στρατιωτών στην περιοχή της Άνω Βιάννου προετοιμάζεται, κατόπιν σύσκεψης με το γραφείο Ια, η ρίψη φυλλαδίων.

#### Συνημμένο αρ. 216

Επιχείρηση Άνω Βιάννος: Μια διμοιρία του 11ου λόχου 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων έπεσε σε φαράγγι στην Κάτω Σύμη σε ενέδρα και περικυκλώθηκε από ένοπλους συμμορίες. Η δύναμη αυτών υπολογίζεται μεταξύ 120-150 άνδρες. Η διμοιρία δέχθηκε καταγιστικά πυρά από τα υψώματα. Έως τώρα αναφέρθηκαν οι κάτωθι απώλειες: 12 νεκροί, 5 τραυματίες, 6 αγνοούμενοι. Ο επικεφαλής του λόχου επίσης τραυματίστηκε. Υπήρξε εν μέρει ακρωτηριασμός των πεσόντων. Με την άφιξη δύο λόχων ως ενίσχυση ρίχθηκαν αμέσως πυρά και 12-15 συμμορίες σκοτώθηκαν. Οι

υπόλοιποι διέφυγαν στα βουνά. Η Κάτω Σύμη και ο Πεύκος κάηκαν ολοσχερώς. Δεν υπάρχουν πλέον κάτοικοι. Η επιχείρηση θα συνεχισθεί στις 13.9.

Τη νύχτα της 10. προς 11.9 δολοφονήθηκε στη μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη ένας Έλληνας από συμμορίτες. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού. Ξεκίνησαν έρευνες.

13.9.1943 –ηλιοφάνεια, αίθριος- Λόγω της αιφνιδιαστικής επίθεσης συμμοριών εναντίον διμοιρίας 11ου λόχου 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στην περιοχή Κάτω Σύμη- Πεύκη

Συνημμένο αρ. 217

Κηρύσσετε εφεξής η περιοχή σε Ζώνη Αποκλεισμού.

Συνημμένο με τον αριθμό 218

Βρίσκονται σε εξέλιξη αντίποινα εναντίον χωριών και περιοχών.

Πραγματοποιείται σύσκεψη με το Περιφερειακό Φρουραρχείο Ηρακλείου, 16ο και 65ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων, Ομάδα Επέμβασης Knebel και τη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.

Στον οδικό άξονα Βιάννου-Πεζών θα διεξαχθεί άμεσα από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού αυστηρότατος έλεγχος κυκλοφορίας.

Θα διαμοιραστούν στα ιταλικά στρατεύματα ενημερωτικά φυλλάδια.

Η Μυστική Αστυνομία Στρατού αναφέρει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες εμπιστών, στρατιώτες του 22ου λόχου Αρτοποιών στον Άγιο Θωμά, ανταλλάσσουν και πουλούν ψωμί και αλεύρι σε μεγάλες ποσότητες. Δεν αποκλείεται το γεγονός, ποσότητες αυτών να χρησιμοποιούνται μέσω μεσαζόντων για την τροφοδοσία των συμμοριών. Ορίστηκε, στις 15.9, η διεξαγωγή επιχείρησης προς έρευνα του λόχου Αρτοποιών και του χωριού Άγιος Θωμάς. Σύσκεψη περί επέμβασης με τον αντισυνταγματάρχη Baethmann, διοικητή 6ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, επικεφαλής Επιτελείου Δρ. Wulf, ανθυπολοχαγό Schmall, επικεφαλής Αστυνομίας Στρατού και γραμματέα Gerauer, Μυστικής Αστυνομίας Στρατού Ηρακλείου.

14.9.1943-ηλιοφάνεια, ζέστη- Ο ανθυποσμηναγός Gross συμμετέχει σε συνεδρίαση δικαστηρίου.

15.9.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη- Αναφορικά με την ανάκριση ομήρων από την αποκλεισμένη περιοχή Βιάννου δόθηκε σήμερα εντολή στον ασκόντας ανακριτικά καθήκοντα Δρ Meyerhoefer, υπηρεσίας Αντικατασκοπείας, να μεταβεί στη Βιάννο.

Ο ειδικός επικεφαλής Klingebiel μεταβαίνει στο 2ο λόχο 22ου τάγματος Μηχανικού προς άσκηση διοικητικών καθηκόντων, ως επικεφαλής διμοιρίας, για οχτώ εβδομάδες.

Το 65ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων αναφέρει ότι στο Μύρτο φυλακίσθηκαν 500 άνδρες οι οποίοι είχαν μεταβεί εκεί δήθεν για ψάρεμα. Με απόφαση του διοικητή Μεραρχίας εμπίπτουν οι συγκεκριμένοι Έλληνες στους κανονισμούς των μέτρων ανταπόδοσης, επειδή βρίσκονται σε αποκλεισμένη περιοχή.

Δύο εκ των απαχθέντων Γερμανών στρατιωτών προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο ένας εξ αυτών σκοτώθηκε κατά τη φυγή του. Ο άλλος επέστρεψε στις 12:00 στη μονάδα του. Η επιχείρηση συνεχίστηκε σύμφωνα με τις μαρτυρίες αυτού.

Ένας Έλληνας πολίτης πυροβολήθηκε από τον 4ο λόχο 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων κατά τη διάρκεια προσπάθειας διαφυγής του. Ο Έλληνας ήταν εδώ και μεγάλο διάστημα ένας καταζητούμενος συμμορίτης. Είχε επιχειρήσει στείλει στους παρτιζάνους τρόφιμα και εξαιτίας αυτού είχε συλληφθεί από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

15.9.1943 Η Μυστική Αστυνομία Στρατού είχε παραδώσει τον Έλληνα στον 4ο λόχο 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων και κατόπιν μεταφέρθηκε στο 1ο τάγμα του εν λόγω

Συντάγματος. Καθοδόν επιχείρησε να δραπετεύσει στο ύψος της βάσης Ροβύθι και πυροβολήθηκε.

Επιχείρηση Βιάννος: Οι προβλεπόμενοι ημερήσιοι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν πλήρως. Έως τώρα σκοτώθηκαν 280 Έλληνες κατά την απόπειρα διαφυγής αυτών. Η Κάτω Σύμη και ο Πεύκος κάηκαν ολοσχερώς. Ο ανδρικός πληθυσμός της Άνω Βιάννου συνελήφθη. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 310 συνολικά άνδρες.

Από τη Στρατιωτική Αστυνομία και τη Μυστική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε έρευνα στον 22ο λόχο Αρτοποιών και στο χωριό Άγιος Θωμάς. Βρέθηκε άφθονο επιβαρυντικό υλικό. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση Αστυνομίας Στρατού.

16.9.1943- ηλιοφάνεια, ζέστη- Ο υπολοχαγός Nagengast μεταβαίνει με τον επίσκοπο Ηρακλείου στη Βιάννο για εκεί συνομιλίες με τον αντισυνταγματάρχη Baethmann, σχετικά με την απελευθέρωση των 14 Γερμανών από τα χέρια των συμμοριών. Κατόπιν επαφών με τους 210 ομήρους στη Βιάννο, ο επίσκοπος πρότεινε την έναρξη επαφών με τις συμμορίες μέσω μεσαζόντων και τη διεξαγωγή μιας συνομιλίας μεταξύ αυτών και του Μπαντουβά. Με την παράδοση των 14 στρατιωτών θα διασφαλισθεί η απελευθέρωση των 210 ομήρων 2 ιερείς και 6 συνοδοί από τα χωριά της αποκλεισμένης περιοχής θα σταλούν εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγγραφα στην περιοχή των συμμοριών για την ανάληψη των επαφών.

Από το διοικητήριο Άνω Βιάννου παραδόθηκε στη Μεραρχία επιστολή των 13 βρισκόμενων στην αιχμαλωσία του Μπαντουβά στρατιωτών του 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων που βρέθηκε από έναν στρατιώτη του διοικητηρίου, στις 16.9, περίπου στις 10:00, πάνω από το αποχωρητήριο αυτών.

Συνημμένα αρ. 219-223

17.9.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast συμμετέχει στη σύσκεψη του διοικητή της Μεραρχίας με τον διοικητή του Ιταλικού Τάγματος Μελανοχιτώνων αναφορικά με διοικητικά ζητήματα της Ιταλικής Μεραρχίας Siena.

Το χωριό Ποταμίες περικυκλώθηκε από τμήματα του 3ου λόχου 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων και επιτελείου 1ου τάγματος του ίδιου Συντάγματος σε συνεργασία με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού και συνελήφθησαν 6 ύποπτα άτομα.

Βρέθηκαν: 1 τυφέκιο,  
πολεμοφόδια,  
ποσότητα φυλλαδίων δημαγωγικού περιεχομένου,  
1 πλήρης εξοπλισμός αλεξιπτωτιστών άνευ όπλου και μποτών.

Τα ευρήματα και τα συλληφθέντα άτομα παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Στις 16.9, 11:25, εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Σπηλίων, περ. 600 μέτρα ανατολικά του δρόμου Ηρακλείου-Καστελλίου, ένα κίτρινο αλεξίπτωτο με ένα κόκκινο αντικείμενο που έπεφτε. Πυροβολήθηκαν ορισμένοι πολίτες, που έσπευσαν προς το αλεξίπτωτο. Οι εν λόγω πολίτες διέφυγαν με το κόκκινου χρώματος αντικείμενο σε ένα φαράγγι. Η καταδίωξη αυτών δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πήρε το αλεξίπτωτο για περαιτέρω εξέταση.

Δραστηριοποίηση του οχήματος προβολής ταινίας στο χρονικό διάστημα από 18/28.9.1943.

Συνημμένο αρ. 224

18.9.1943 –ηλιοφάνεια, ζέστη-. Διεξάγονται συσκέψεις με τη συμμετοχή του γραφείου Ια και δίδονται εντολές για μέτρα αναφορικά με την αναζήτηση και εντοπισμό του στρατηγού Carta.

Από τον ελληνικό πληθυσμό ζητείται μέσω φυλλαδίων να συμμετέχει στον εντοπισμό του. Ορίστηκε αμοιβή του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων δραχμών.

Έλληνας πολίτης ανέφερε ότι μια συμμορία εισέβαλλε, στις 15.9, στις περιοχές Μάλες-Χριστός- Παρσάς. Ο πληθυσμός τράπηκε σε φυγή. Επενέβηκαν τα υπόλοιπα τμήματα του 2ου τάγματος 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων.

Ο διοικητής Τεθωρακισμένων Αντιαρματικών 22 κινήθηκε προς Βιάννο. Η «Επιχείρηση Carta» θα ξεκινήσει το ξημέρωμα.

Ο υπολοχαγός Nagengast συμμετέχει στη σύσκεψη μεταξύ του διοικητή της Μεραρχίας και του ταγματάρχη Cassini, διοικητή του Τάγματος Μελανοχιτώνων.

Εξουσιοδότηση στον εν λόγω Ιταλό ταγματάρχη να μιλήσει στο σύνολο των ιταλικών μονάδων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση αυτών από τον γερμανικό στρατό και να εντάξει Μαχητές ή Πρόθυμους.

Αναφορά Αποσαφήνισης σχετικά με την αποκλεισμένη περιοχή της Βιάννου:

Αναγνωριστικό δέχθηκε πυρά τυφεκίων από τη βόρεια άκρη του φαραγγιού, νοτίως του Σημείου 4148 και εντόπισε πλησίον του φαραγγιού νοτίως του σημείου 1337, βρισκόμενους Γερμανούς στρατιώτες (μάλλον κρατούμενους) οι οποίοι έδωσαν σινιάλα για το φαράγγι και τα εκεί υπάρχοντα σπήλαια στα οποία είχαν εξαφανισθεί δύο πολίτες.

Το 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων και η Ομάδα Επέμβασης Knebel ξεκίνησαν, κατόπιν εντολής του γραφείου Ια, την επιχείρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες της 19.9 νοτίως του Σημείου 1337.

Δραστηριοποίηση του οχήματος προβολής ταινιών στο χρονικό διάστημα 20/ 29.9.1943

Συνημμένο αρ. 225

19.9.1943- ηλιοφάνεια, ζέστη-. Ημερήσια Αναφορά: Η ακινητοποιημένη περίπολος της Ομάδας Επέμβασης Knebel ήρθε αντιμέτωπη, στις 19.9, με 8 μέλη συμμορίας πλησίον του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν 2 μέλη των συμμοριών και άλλα 2 συνελήφθησαν, υπήρξε 1 τραυματίας ο οποίος όμως διέφυγε. Θα ξεκινήσει διαδικασία ανάκρισης των αιχμαλώτων από τον ειδικό επικεφαλής Δρ Meyerhoefer, Υπηρεσία Αντικατασκοπείας, και το γραφείο Ιγ. Για τον εντοπισμό των συμμοριών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευμένα σκυλιά.

Συνημμένο αρ. 226

19.9.1943 Μικρής κλίμακας επιχείρηση στο φαράγγι, ανατολικά της Κάτω Σύμης: Στις 15:00 βρέθηκαν στο φαράγγι 1 αγγλική καραμπίνα με 60 σφαίρες, 1 γερμανική στρατιωτική ζώνη τροπικού κλίματος με ξιφολόγη. Η ζώνη ανήκει σ' ένα σκοτωμένο από τους παρτιζάνους μέλος του 11ου λόχου 65ου Συντάγματος Πεζικού.

20.9.1943-ηλιοφάνεια, αίθριος καιρός- Ανάκριση των συμμοριτών Άνω Βιάννου οι οποίοι την προηγούμενη μέρα αιχμαλωτίστηκαν σε εχθροπραξία πλησίον του Αγίου Πνεύματος.

Συνημμένα αρ. 227- 232

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον επίσκοπο Ηρακλείου στον διοικητή της Μεραρχίας, αναφορικά με ανάληψη δράσης για την απελευθέρωση των Γερμανών αιχμαλώτων από τους συμμορίτες στρατιωτών.

Συνημμένα αρ. 233 - 234

Ο λοχαγός Kreuzer, επικεφαλής Στρατιωτικής Αστυνομίας Κρήτης, ενημέρωσε αναφορικά με την επέμβαση της Ειδικής Ομάδας Schubert η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυρίως για επιχειρήσεις εντοπισμού όπλων. Η εν λόγω ομάδα

αποτελείται από Έλληνες οι οποίοι φορούν γερμανικές στρατιωτικές στολές χωρίς διακριτικά. Διοικητής της ομάδας αυτής ο επιλοχίας Στρατιωτικής Αστυνομίας Schubert.

21.9.1943- ηλιοφάνεια, ξαστεριά-. Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον διοικητή.

#### Συνημμένα αρ. 235- 236

Ο ειδικός επικεφαλής Seegers της διμοιρίας Προπαγάνδας τοποθετήθηκε στο 65ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων ως ανταποκριτής στην επιχείρηση «Αιχμαλωσία Αλεπούς εναντίον της συμμορίας του Μπαντουβά.

Ένας συμμορίτης συνελήφθη τραυματισμένος από αγροφύλακα στην Έμπαρο και παραδόθηκε στο Επιτελείο 1ου τάγματος 47ου Συντάγματος Πεζικού. Ο συμμορίτης μεταφέρθηκε, εν συνεχεία, στη Μυστική Αστυνομία Στρατού για ανάκριση.

Πέντε ύποπτοι άνδρες, που αιχμαλωτίστηκαν στη Βιάννο, παρεδόθησαν επίσης για ανάκριση στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

22.9.1943 –χωρίς σύννεφα, αίθριος-Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη, στον διοικητή Μεραρχίας, με τον επίσκοπο και το νομάρχη Ηρακλείου αναφορικά με τα μέτρα στην αποκλεισμένη περιοχή της Βιάννου. Η εκκένωση της αποκλεισμένης επαρχίας θα πραγματοποιηθεί, από 25.9, έως τα χωριά Λουτράκι, Αμιρά και Βαχός. Ο διοικητής Μεραρχίας θα αποφασίσει αναφορικά με την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον λοχαγό Proschko, επικεφαλής Αντικατασκοπείας Κρήτης, στον διοικητή Μεραρχίας αναφορικά με την επέμβαση της υπηρεσίας Αντικατασκοπείας.

Ο ανθυπολοχαγός Gross σε σύσκεψη, στον διοικητή Μεραρχίας, με τον ταγματάρχη Cassini, διοικητή του τάγματος Μελανοχιτώνων, αναφορικά με τη δημιουργία 4 Βοηθητικών Επιτελείων στους Ανώτερους Τομείς, για τη θεωρητική καθοδήγηση των Ιταλών στρατιωτών καθώς επίσης και για την επέμβαση του τάγματος Μελανοχιτώνων.

23.9.1943 –χωρίς σύννεφα-αίθριος- Κατάθεση 4 Ιταλών στρατιωτών που επέστρεψαν κατόπιν αιχμαλωσίας από τις συμμορίες της Βιάννου και οδηγήθηκαν ξανά πίσω στις μονάδες τους.

Εκ νέου προσπάθεια του επισκόπου και του νομάρχη Ηρακλείου για συνομιλίες αναφορικά με την άρση του αποκλεισμού της περιοχής της Βιάννου.

24.9.1943 -χωρίς σύννεφα, καθαρός- Προετοιμασία απελευθέρωσης ομήρων στη Βιάννο και πραγματοποίηση εκκένωσης της αποκλεισμένης περιοχής με το Περιφερειακό Φρουραρχείο, τον Έλληνα νομάρχη και τη Μυστική Αστυνομία Στρατού. Επίσκεψη των επισκόπων Ηρακλείου και Νεαπόλεως για συνομιλίες αναφορικά με την απελευθέρωση των ομήρων και την εκκένωση. Σύσκεψη με τον υπουργό-Κυβερνήτη Κρήτης, Δρ Πασσαδάκη, για συνδρομή αυτού στην απελευθέρωση των ομήρων της Βιάννου.

Σύλληψη στις Αρχάνες του Έλληνα αντισυνταγματάρχη Πετεινάκη ο οποίος δραστηριοποιούταν ως στρατολόγος στη συμμορία του Μπαντουβά. Παράδοσή του στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

25.9.1943 –χωρίς σύννεφα, καθαρός- Σύμφωνα με αναφορά συνδέσμου της Αντικατασκοπείας, ο Μπαντουβάς, μαζί με τους Αγγλους ακολούθους του, πρέπει να βρίσκεται στα χωριά Χριστός και Παρσάς, πλησίον των Μαλών. Στο πλαίσιο της έρευνας των χωριών αυτών δραστηριοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού Νεαπόλεως και η διμοιρία Μοτοσικλετιστών 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων.

Ο δεκανέας Blohm, της υπηρεσίας Εικόνων της Μεραρχίας, στάλθηκε στη Νεάπολη για την ανάληψη των εκεί φωτογραφικών μηχανημάτων της ιταλικής Μεραρχίας.

Ο υπολοχαγός Nagengast μεταβαίνει με τον υπουργό-Κυβερνήτη Κρήτης, δρ Πασσαδάκη, τον νομάρχη Ηρακλείου και τους επισκόπους Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου στη Βιάννο για την απελευθέρωση των ομήρων από την αποκλεισμένη εκεί περιοχή.

Ένα εκπρόσωπος των ομήρων διαβεβαιώνει ότι θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τις συμμορίες μακριά από τα χωριά τους και θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες της δύναμης κατοχής για τη σύλληψη των συμμοριτών.

26.9.1943 –χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο υπολοχαγός Nagengast σε συνομιλία με τον υπουργό Κυβερνήτη Κρήτης, δρ Πασσαδάκη, διαβιβάζοντας τις επιθυμίες του διοικητή της Μερραρχίας.

Η Μερραρχία διέταξε, για τη νύχτα προς 25./9 και την ίδια ημέρα, ειδικούς ελέγχους στους δρόμους των Ανώτερων Τομέων. Αναζητούσαν ένα όχημα τύπου Ford V8 με επιβαίνοντες έναν ταγματάρχη και έναν λοχαγό που ήταν ύποπτοι για κατασκοπεία. Το επιβατικό όχημα δεν εντοπίστηκε.

Συνημμένο αρ. 237

26.9.1943 –χωρίς σύννεφα, καθαρός- Συνεπεία της εκ νέου προσπάθειας του επισκόπου Αγίου Νικολάου, της απελευθέρωσης των 10 Γερμανών αιχμαλώτων και της ιδιαίτερης προσπάθειας του υπουργού Κυβερνήτη για καθοδήγηση του πληθυσμού της Κρήτης, στην αποκλεισμένη περιοχή Βιάννου θα παραλειφθεί εκτός των χωριών Λουτράκι, Αμιρά και Βαχός και το χωριό Άγιος Βασίλειος από το καθεστώς εκκένωσης.

Εκ της Μερραρχίας χαιρετίζεται η παράταξη μιας Ελληνικής Λεγεώνας για την καταπολέμηση συμμοριών σε συνεργασία με τον γερμανικό στρατό. Ο υπουργός Κυβερνήτης Κρήτης θα αναλάβει την προετοιμασία του σχηματισμού αυτού.

27.8.1943 –χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη στο Περιφερειακό Φρουραρχείο Ηρακλείου με τον υπουργό Κυβερνήτη Κρήτης και τον ανώτερο επιθεωρητή Meisenhoeler αναφορικά με την εκκένωση της Ζώνης Αποκλεισμού Βιάννου. Η εκκένωση θα ξεκινήσει στις 28.9.1943 και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 10 ημερών. Εξαιρούνται τα χωριά Λουτράκι, Αμιρά, Βαχός και Άγιος Βασίλειος.

Ο ανθυπολοχαγός Gross προς έλεγχο του στρατιωτικού βιβλιοπωλείου στο Ηράκλειο. Σύσκεψη αναφορικά με νέο σχέδιο δραστηριοποίησης του κινητού στρατιωτικού βιβλιοπωλείου.

Στις 20:40, 7 ένοπλοι πολίτες υπεξείρεσαν, απειλώντας 2 τσομπάνηδες, 40 περ. πρόβατα, 1 γλμ νοτιοδυτικά από τις Μελέσες. Μια άμεσα σταλμένη περίπολος, υπό τις διαταγές του υπολοχαγού Schoelkopf, 1η Πυροβολαρχία 122, επέστρεψε άνευ επιτυχίας.

28.9.1943- χωρίς σύννεφα, καθαρός- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

29.9.1943: –χωρίς σύννεφα, καθαρός- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

30.9.1943: Η Μυστική Αστυνομία Στρατού κατόρθωσε, τη νύχτα προς 25.9, σε συνεργασία με τη 2η Ίλη 3ης Επιλαρχίας να αιφνιδιάσει και να συλλάβει μέσω αιφνιδιαστικής επιχείρησης τα προσερχόμενα προς συγκέντρωση μέλη οργάνωσης.

Συνημμένο αρ. 237α

1.10.1943- χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο υπολοχαγός Nagengast σε συνομιλίες με τον περιφερειακό διοικητή στο Ηράκλειο αναφορικά με την επιχείρηση με τον κωδικό «Εστία Πουλιού»

Στις 2:15 περικυκλώθηκε η φρουρά 515 από 20 περ. μέλη συμμοριών. Οι φρουρά άνοιξε πυρ χωρίς ανταπόδοση. Οι συμμορίτες υποχώρησαν σε ένα φαράγγι. Εκεί,

δέχθηκαν τις βολές του Επάκτιου Πυροβολικού Αγίας Γαλήνης με αντιαεροπορικά Πυροβόλα 2 cm. Στάλθηκαν περίπολοι άνευ αποτελέσματος.

1.10.1943 Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, από 3:15 έως 5:30, στον Τομέα Καστελλίου. Εντοπίστηκε αεροσκάφος. Ρίψη φυλλαδίων. Αντιαεροπορικά πυρά.

Τομέας Ηρακλείου-Παράλια: Από 1:48 έως 3:29 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 2 αεροσκάφη. Αντιαεροπορικά. Από 9:28 έως 10:00 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός αεροσκάφους. Αντιαεροπορικά πυρά.

Τομέας Τυμπάκι: Το περικυκλωμένο από τους συμμορίτες Παρατηρητήριο 515 και η Υπηρεσία Καταγραφής Πτήσεων απελευθερώθηκαν από περίπολο του 3ου λόχου 623, δύναμης 1:4:24. Δεν σημειώθηκε καμία επαφή με τον εχθρό επειδή οι συμμορίτες τράπηκαν σε φυγή.

Στην Αγία Γαλήνη πυροβολήθηκε, στις 00:45, ένας Έλληνας επειδή δεν σταμάτησε παρά τα επανειλημμένα κελεύσματα.. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Ρεθύμνου.

Χώρος Επίβλεψης Πεζών: Πλησίον του Σαμπά βρέθηκαν φυλλάδια υπογεγραμμένα από τον στρατηγό Carta. Κατατέθηκε ένα αντίτυπο αυτών.

2.10.1943-χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με εκπρόσωπο αξιωματικό του ταγματάρχη Cassini αναφορικά με διάφορα ζητήματα φροντίδας και εφοδιασμού του τάγματος Μελανοχιτώνων.

Σύμφωνα με αναφορά Εμπίστου από την περιφέρεια Ρεθύμνου, ο Μπαντουβάς πρέπει να μετακινήθηκε με ένα μέρος της συμμορίας του, δύναμης 100 περ. ανδρών, από τους Αρμένους προς δυσμάς, με κατεύθυνση τα Μυριοκέφαλα. Στη συμμορία πρέπει να βρίσκονταν 4 Γερμανοί στρατιώτες οι οποίοι πορεύονται ξυπόλητοι. Έχει ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση στον Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης.

Το 65ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων αναφέρει τον πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων ζωοκλοπής στα Αστερούσια Όρη, πιθανότατα από συμμορίες.

Δραστηριοποίηση του οχήματος προβολής ταινιών της Μεραρχίας για το χρονικό διάστημα 3/16.10.1943

Συνημμένο αρ. 238

3.10.1943 Διανομή «Κατευθυντήριων γραμμών Ιδεολογικής Καθοδήγησης του Στρατού» στις στρατιωτικές μονάδες και υπαγόμενες στη Μεραρχία μονάδες.

Συνημμένο αρ. 239

Η 1η Πυροβολαρχία 22ης Μοίρας Αντιαεροπορικών Πυροβόλων (Ασήμι) εντόπισε, στις 3.10.1943, 13:00, συμμορίες με δύναμη 30 ανδρών στην Άνω και Κάτω Άκρια. Κατόπιν επέμβασης 2 περιπόλων συλλήφθηκαν 9 μέλη των συμμοριών. 3 άνδρες πυροβολήθηκαν στην προσπάθεια διαφυγής τους.

Την προηγούμενη νύχτα εκλάπησαν, στις 24:00 στο χωριό Βελούλι, κοινότητας Σοκαρά, μια αγελάδα, μια κατσίκα και ένα πρόβατο. Κατά τη καταδίωξη των κλεφτών από τους ιδιοκτήτες δέχθηκαν οι τελευταίοι πυρά πολυβόλου, 2 χλμ βορείως από το Βελούλι. Επιπλέον, την ίδια νύχτα εκλάπησαν στους Παρανύμφους 60 πρόβατα και στη μονή Αγίου Νικολάου, νότια από το Ασήμι, δεκαέξι. Η Μυστική Αστυνομία Στρατού Μοιρών ανέλαβε την καταδίωξη των δραστών.

3.10.1943 Κατά τις χθεσινές αεροπορικές επιθέσεις ρίχθηκαν κάμποσες βόμβες στην περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου. Ένα πρόχειρο κατάλυμα παραδόθηκε στις φλόγες. Εναντίων της, κατά τα φαινόμενα, ρίψης αλεξιπτωτιστών επενέβη η Ειδική Μηχανοκίνητη Ομάδα 3ου λόχου 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων. Εκτός ορισμένων ευρεθέντων αλεξιπτωτων με μεγάλα δοχεία, πιθανότατα με φώσφορο, δεν

γνωστοποιήθηκε, έως τώρα, κάτι σχετικά με το αποτέλεσμα. Ένα εχθρικό αεροσκάφος χτυπήθηκε, το πλήρωμα εξήλθε αυτού κάνοντας χρήση αλεξίπτωτου.

Ο χώρος Επιτήρησης Πεζών αναφέρει σε επιχείρηση περιπόλου 4ης Πυροβολαρχίας/1222, στις 2.10.1943, σκοτώθηκε ένας Έλληνας στην αποκλεισμένη περιοχή, 200 μ. βορείως του Αντισκαρίου.

Τομέας Ηρακλείου- Παράλια: από 21:38 έως 21:57 και 9:26 έως 9:50 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

4.10.1943-χωρίς σύννεφα, καθαρός- Επιπλέον αναφορές εμπίστων επιβεβαιώνουν την παραμονή του Μπαντουβά στον χώρο νοτίως των Αρμένων, Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου. Περίπολός μας, στην οποία συμμετείχαν επίσης Ιταλοί, έπεσε πλησίον της Καλής Συκιάς πάνω σε συμμορία, αποτελούμενη από 30 περ. άνδρες. Κατά την ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκε ένας Ιταλός και ένας άλλος αγνοείται. Ξεκίνησε επιχείρηση σε συνεργασία με την Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης.

5.10.1943 Ο Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου αναφέρει σχετικά με τη δράση των συμμοριών: Σύμφωνα με αναφορά της Φρουράς 507 έγιναν από στρατιωτική ομάδα, βορείως του Ροδάκινου, αντιληπτά ισχυρής έντασης, πυρά πολυβόλου, τυφεκίων και εκρήξεις χειροβομβίδων.

Μια στρατιωτική ομάδα εκδήλωσε επίθεση εναντίον αποδυναμωμένου εχθρού ανατολικά των Μυριοκέφαλων. Μια μονάδα ασφάλισε το χώρο στον Κρυονερίτη (ύψωμα 1312). Εξαιτίας απώλειας ασυρμάτων δεν υπάρχουν έως τώρα ακριβείς αναφορές.

Η περιοχή του Μοχού περικυκλώθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες, από διμοιρία τάγματος Σκαπανέων και από τμήματα Επιτελείου 1ου τάγματος 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων και ερευνήθηκε. Εντοπίστηκε στρατιωτικός εξοπλισμός των Ιταλών. Συνελήφθησαν 2 ύποπτοι πολίτες.

Κατά τις βραδινές ώρες πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις από 10-12 εχθρικά αεροσκάφη, προβαίνοντας σε ρίψη 80 βομβών έκρηξης, 10 φωτοβολίδων και 3 ακόμα φωτεινών ενδείξεων. Σε 150-200 εντοπισμένα αλεξίπτωτα βρίσκονταν δοχεία πρόκλησης φωτιάς. Απώλειες: 4 Ιταλοί στρατιώτες νεκροί, 3 ελαφριά τραυματίες, ένα παράπηγμα κάηκε ολοσχερώς.

Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου: Μια περίπολος της Εξωτερικής Φρουράς Σελλιά με δύναμη έναν Γερμανό λοχία, 4 καραμπινιέρους και έναν Έλληνα διερμηνέα, δέχθηκε, σύμφωνα με μαρτυρία Ιταλού αξιωματικού, στις 4.10 πλησίον του παρεκκλησίου του Αγίου Κωνσταντίνου, 3 χλμ βορειοδυτικά του Σελλιά, πυρά τυφεκίων και οπλοπολυβόλων. Θεωρούμενη δύναμή αυτής 100 περ. άνδρες. Από την περίπολο δεν έχουν έως τώρα επιστρέψει: ο επικεφαλής (Γερμανός λοχίας) και 1 Ιταλός στρατιώτης. Ένας Ιταλός λοχίας σκοτώθηκε και δεν θάφτηκε και ο Έλληνας διερμηνέας έπεσε τραυματισμένος στα χέρια της συμμορίας. Η Στρατιωτική Αστυνομία της Εξωτερικής Φρουράς Σελλιών επέστρεψε στις 19:00, κατόπιν διαταγής, στη Φρουρά 508. Ο Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου προτίθεται, το ξημέρωμα της 5.10, να κινητοποιήσει 3 λόχους εναντίον των συμμοριών.

6.10.1943- χωρίς σύννεφα, καθαρός- Επιχείρηση εναντίον συμμοριών στις 5.10.1943. Ένας Έλληνας πυροβολήθηκε κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ένας άλλος αιχμαλωτίστηκε. Δραστηριοποιήθηκε ο 9/746 από Ροδάκινο μέσω Σκαλωτής προς Μυριοκέφαλα και Αργυρούπολη. Κατά την προσέγγιση του στον Καλλικράτη, 20 Έλληνες τράπηκαν σε φυγή και καταδιώχτηκαν. Δεν υπάρχει επικοινωνία με τις δύο μετακινούμενες από Ασκύφου προς ανατολάς στρατιωτικές ομάδες. Προορισμός αυτών ο Καλλικράτης. Δεν υπάρχουν ακόμα τελικές αναφορές.



Ανώτερος Τομέας Ανατολή: Στις 14:30 δέχθηκε επίθεση γερμανική ακταιωρός από 3 εχθρικά αεροσκάφη πλησίον του ακρωτηρίου Σίδερο. 1 στρατιώτης τραυματίστηκε, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον περιφερειακό διοικητή, τη Μυστική Αστυνομία Στρατού και στρατιωτική Αστυνομία αναφορικά με την επιχείρηση «Εστία Πουλιού».

Η επιχείρηση εναντίον συμμοριών στον Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου διεκόπη προσωρινά. Η επιτυχία της επέμβασης θα ανακοινωθεί από τον Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου.

7.10.1943- χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου αναφέρει σχετικά με τη καταπολέμηση των συμμοριών ότι τη νύχτα προς 7.10 το Παρατηρητήριο 507 εντόπισε 3 ύποπτους άνδρες, εκ των οποίων ένας με στρατιωτική στολή. Δεν σημειώθηκε καμία σύλληψη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ομάδα του Μπαντουβά φαίνεται να έχει διασπαστεί σε μικρότερες ομάδες στα Μυριοκέφαλα. Σχεδιάζονται αντίποινα εναντίον των χωριών Καλλικράτης, Αλώνες και Καλή Συκιά, λόγω υποστήριξης των συμμοριών.

Τομέας Καστέλλι: Από 8:25 έως 9:25 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, εντοπίστηκαν 18 τετρακινητήρια βομβαρδιστικά. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών, ρίψη 50 περ. βομβών, εν μέρει με χρονικά ελεγχόμενο πυροδότη, στο αεροδρόμιο Καστελλίου και στις παρακείμενες αυτού περιοχές. Απώλειες: 1 στρατιώτης της Πολεμικής Αεροπορίας βαριά τραυματισμένος, ένας ελαφριά καθώς επίσης και ένας Ιταλός ελαφριά.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: Από 8:31 έως 8:49 και από 8:55 έως 9:16, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Δεν εντοπίστηκαν αεροσκάφη.

Τομέας Τυμπάκι: Από 8:41 έως 9:16 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 7 βομβαρδιστικά. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών. Δεν προέβησαν σε ρίψη βομβών.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια και Καστέλλι: Από 20:00 έως 21:45 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών και ρίψεις βομβών.

Ανώτερος Τομέας Ανατολή: δολιοφθορές σε καλώδια πλησίον της Σητείας, πιθανολογείται από Ιταλούς που περιφέρονται στα βουνά νοτίως της Σητείας. Δραστηριοποιήθηκαν περίπολοι.

Ο Τομέας Ηράκλειο- Παράλια αναφέρει: Από 20:00 ως 21:45 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Ανά κύματα επίθεση 12-15 αεροσκαφών, σε ύψος 2-6.000 πόδια. Ρίψη 80 περ. βομβών έκρηξης και 100 φωτοβολίδων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή. Ρίχθηκαν εμπρηστικές βόμβες νοτίως του αεροδιαδρόμου. Υλικές ζημιές: 1 ιταλικό αεροσκάφος κάηκε ολοσχερώς, 1 Ju 88 υπέστη σοβαρές ζημιές και ένα άλλο ελαφριές, 1 ασθενοφόρο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ζημιές σε κτήρια: ο Χώρος Επίδεσης Τραυμάτων υπέστη σοβαρές ζημιές και το κατάλυμα των αξιωματικών κατά 50%.

Διανομή στο 1ο τάγμα 47ου Συντάγματος Γρεναδιέρων μέσων ψυχαγωγίας του στρατεύματος και άλλων χρησιμων υλικών.

8.10.1943- χωρίς σύννεφα, καθαρός- Στον Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου η Ειδική Ομάδα Schubert κατόρθωσε, κατά τη διάρκεια καταδίωξης συμμοριών στην περιοχή του Καλλικράτη, να συλλάβει 50 υπόπτους άνδρες που δεν διέμεναν στην εν λόγω περιοχή. Εντοπίστηκαν τα εξής όπλα: 7 τυφέκια, 1 κυνηγετική καραμπίνα, 7 πιστόλια, εκ των οποίων 1 ιταλικού στρατού. Οι 50 ύποπτοι για συμμετοχή σε συμμορία άνδρες εκτελέστηκαν από την Ειδική Ομάδα Schubert.

Ο Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου αναφέρει: στον Τομέα Καστελλίου, από 08:13 έως 14:15 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Στις 08:21 επίθεση από 13 τετρακινητήρια βομβαρδιστικά. Στο αεροδρόμιο Καστελλίου ρίψη 100 περ. βομβών, η

πλειονηφία αυτών με χρονικό πυροδότη, εκ τις οποίες εξερράγησαν οι 55. Μη εκρηγνυόμενες βόμβες στο διάδρομο προσγείωσης και στην πίστα του αεροδρομίου. Από 13:22 έως 14:00 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 13 εχθρικά αεροσκάφη. Αντιαεροπορικά πυρά. Δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Τομέας Δαφνές: Από 08:30 έως 13:30 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, εντοπίστηκαν 15 εχθρικά αεροσκάφη, δεν σημειώθηκε ρίψη βομβών.

Τομέας Ηράκλειο- Παράλια: από 09:57 έως τις 10:31 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 22 βομβαρδιστικά, ρίψη 50 περ. βομβών έκρηξης, εκ τις οποίες ορισμένες με ελεγχόμενο πυροδότη. 1 Ju 88 υπέστη ζημιές, 2 μη εκρηγνυόμενες βόμβες στο διάδρομο προσγείωσης, 10 στην πίστα του αεροδρομίου. Από 13:17 έως 14:00 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, δεν εντοπίστηκαν αεροσκάφη.

8.10.1943 Τομέας Τυμπάκι: Από 08:10 έως 08:46 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 6-22 αεροσκάφη, δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Ένας άνδρας λόχου Μηχανικού Πολεμικού Ναυτικού υπέστη θανάσιμη πτώση πλησίον του Παρατηρητηρίου 604 στο Κεφάλι. Ξεκίνησαν από τον λόχο ενέργειες ανάσυρσης του.

Τομέας Μαλίων: στη βάση 324 προκάλεσε Ιταλός στρατιώτης από απρόσεχτο χειρισμό την έκρηξη μιας χειροβομβίδας από την οποία 3 Φασίστες τραυματίστηκαν βαριά.

Ανώτερος Τομέας Ανατολή: ανατολικά του Καβουσίου, 1 φορτηγό και 1 επιβατικό όχημα δέχτηκαν, στις 20:30, πυρά. Το επιβατικό όχημα επέστρεψε χωρίς να έχει υποστεί ζημιές. Το φορτηγό δεν έχει ακόμα αφιχθεί. Δραστηριοποιήθηκαν μια διμοιρία του 3ου τάγματος 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων και τμήματα του 1ου τάγματος. Έως τώρα κανένα ακόμα αποτέλεσμα.

9.10.1943- χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου αναφέρει ότι ένας τοποθετημένος λόχος Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή του Καλλικράτη δέχθηκε πυρά από συμμαχίες, σε φαράγγι νοτίως του χωριού. Επέμβαση εναντίον των συμμαχιών χωρίς αποτέλεσμα. Η ανάθεση επιχείρησης εναντίον των συμμαχιών, στις 9.10. από τον Ανώτερο Τομέα Ρεθύμνου στην Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης.

Στην Εξωτερική Φρουρά Στρατιωτικής Αστυνομίας Σελλιά ανέφεραν σήμερα 2 Έλληνες ότι ένας τραυματίας βρίσκεται στα Λευκόγεια. Ο συγκεκριμένος τραυματίας μεταφέρθηκε εκεί. Από την ανάκριση προέκυψε ότι επρόκειτο για τον καταζητούμενο στο Δελτίο Αναζήτησης αρ. της 25.7.1943 Ντισπυράκη. Ο Ντισπυράκης είχε, πιθανότατα, τραυματιστεί σοβαρά από τον 9/746, στις 5.10 βορείως του Ροδάκινου. Πιθανολογείται ότι είναι μέλος της συμμαχίας Μπαντουβά.

Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου: σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στον Τομέα Καστέλλι, από 13:42 έως 14:35. Δεν εντοπίστηκαν αεροσκάφη.

Τομέας Μάλια: Στις 13:20, 20 περ. εχθρικά αεροσκάφη, προερχόμενα από το Ηράκλειο, πέταξαν μπροστά από τη θαλάσσια περιοχή του Τομέα Μαλίων.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: Από 13:42 έως 14:26 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 22 βομβαρδιστικά Liberator, σε 7.000 πόδια ύψος. Εκδηλώθηκε επίθεση εναντίον του αεροδρομίου, με ρίψη 100 περ. βομβών μεσαίου διαμετρήματος, καταλήγοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών στη θάλασσα και στην περιοχή πέριξ του αεροδρομίου. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Εξαιτίας αντιαεροπορικών πυρών προκλήθηκε φωτιά σ' έναν κινητήρα αεροσκάφους. Δεν παρατηρήθηκε η πτώση αυτού.

Από 14:39 έως 14:57 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκε 1 αεροσκάφος, χρήση αντιαεροπορικών πυρών, δεν έγινε ρίψη βομβών.

9.10.43: Τομέας Δαφνές: Από 12:00 έως 12:40 και από 13:37 έως 14:26 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 18 αεροσκάφη. Δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Τομέας Τυμπάκι: Από 13:42 έως 14:10 και από 14:11 έως 14:55 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης. Δεν εντοπίστηκαν εχθρικά αεροσκάφη.

Από περίπολο εντοπίστηκαν χωνιά βομβών και μια οβίδα που δεν εξερράγη, 2 χλμ βορειοδυτικά του Πύργου. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών προέρχονταν από τη χθεσινή επιδρομή. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Δόθηκε εντολή για την ανατίναξη από το 58ο Σύνταγμα Αντιαεροπορικού Πυροβολικού της βόμβας που δεν εξερράγη. Το εν λόγω Σύνταγμα ενημερώθηκε.

Ανώτερος Τομέας Ανατολή: το αναφερόμενο χθεσινό συμβάν πλησίον του Καβουσίου διευκρινίστηκε ως εξής: στα ανατολικά του Καβουσίου ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο οδηγός του φορτηγού σταμάτησε και έριξε κάμποσες σφαίρες. Κατά τη συνέχεια της πορείας του έπεσε πάνω σε προεξοχή βράχου. Ο οδηγός του επιβατικού οχήματος, που είχε αντιληφτεί τους πυροβολισμούς, επέστρεψε αμέσως στη μονάδα του. Η αναζήτηση των αναφερόμενων συμμοριτών δεν έφερε αποτέλεσμα.

10.10.1943 –χωρίς σύννεφα, καθαρός- Ο υπολοχαγός Nagengast επισκέπτεται με τον επικεφαλής Επιτελείου δρ Wulff τη γενική πρόβα του νέου θεατρικού έργου της Σκηνης της Μεραρχίας, με τον τίτλο «Πυροβολισμοί στο Moulin rouge»

2 Έλληνες πυροβολήθηκαν σε φαράγγι, 4 χλμ βορείως του Ροδάκινου, κατά την απόπειρα διαφυγής τους.

Ανώτερος Τομέας Ανατολή: 23 Ιταλοί φυγάδες συνελήφθησαν νοτίως της Σητείας.

Τομέας Καστέλλι: Τη νύχτα της 9/10.10 εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος. Ρίψη ιταλικών φυλλαδίων. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

Από 11:15 έως 12:50 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης. Δεν εντοπίστηκαν αεροσκάφη.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 11:46 έως 12:39 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης. Επίθεση από 21 εχθρικά αεροσκάφη εναντίον του αεροδρομίου. Ρίψη 80 περ. βομβών έκρηξης. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, παρά λίγες υλικές ζημιές σε κτήρια. 1 ιταλικό αεροσκάφος υπέστη ζημιές.

Τομέας Δαφνές: από 11:15 έως 12:50 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 21 εχθρικά αεροσκάφη. Δεν προέβηκαν σε ρίψη βομβών.

Τομέας Τυμπάκι: από 12:18 έως 12:31 σήμανση συναγεμίου αεροπορικής επίθεσης, δεν εντοπίστηκαν εχθρικά αεροσκάφη.

11.10.1943: Η Εξωτερική Θέση Φρουράς Αστυνομίας Στρατού στα Σελλιά και η Φρουρά 507 αναφέρουν πυρά πολυβόλων και τυφεκίων στο Ροδάκινο και βορείως αυτού καθώς και φωτοβολίδες κόκκινου και άσπρου χρώματος.

Τομέας Καστέλλι: στις 13:55 εντοπίστηκε εχθρικό αναγνωριστικό πάνω από το Καστέλλι, χρήση αντιαεροπορικών πυρών. Από 20:00 έως 21:00 ρίψη φυλλαδίων στις Άνω και Κάτω Αρχάνες.

11.10.1943: Διανομή των «Ειδικών Εντολών στον Τομέα του Ιγ» στις μονάδες και στις υπαγόμενες στη Μεραρχία μονάδες.

**(περίληψη)** Το συνημμένο 240 αναφέρει συμβάν μη ιδιαίτερου στρατιωτικού χαρακτήρα.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 241

12.10.1943 Ημερήσια Αναφορά: η περίπολος του 9ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων συνέλαβε, τις βραδινές ώρες της 12.10, ένοπλους Ιταλούς στην περιοχή Κατσιδόνη. Η ίδια περίπολος δέχθηκε, στις 13.10, λίγο πριν τις 7:30, ιταλικά πυρά και

χειροβομβίδες στην περιοχή 1,5 χλμ βορειοανατολικά από ν λόγω περιοχή. Η δύναμη των Ιταλών υπολογίζεται στους 50-60 άνδρες. Κατόπιν σύντομης ανταλλαγής πυρών, η περίπολος ξεκίνησε την επιστροφή της στο λόχο. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Στις 13:00 δραστηριοποιήθηκαν 2 διμοιρίες του 9ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Kirschbaum, εναντίον ενόπλων Ιταλών στην περιοχή Κατσιδόνι. Δεν υπάρχουν έως τώρα αναφορές.

Δολιοφθορά σε καλώδια 1 χλμ βορείως της Επισκοπής, 100 μ. καλώδιο εκβλήθηκε μέσω πέτρας. Το εκβαλλόμενο τμήμα τραβήχτηκε προς τα έξω. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού Ιεράπετρας.

Χώρος Επιτήρησης Μεσσαρά: αναφορά της 122ης Μοίρας Πυροβολικού ότι στην περιοχή του Κρότου, πλησίον της Βάσης Λέντας εντοπίστηκαν 80 πρόβατα τα οποία είχαν εκεί οδηγηθεί από συμμορίες-5 περίπου άνδρες-.

13.10.1943: Ο υπολοχαγός Nagengast παρευρέθη στην πρεμιέρα παρουσίας του βαριετέ της Μεραρχίας, με το θεατρικό έργο «Πυρά στο Moulin Rouge».

Ημερήσια αναφορά: Ο Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου αναφέρει, ότι τη νύχτα της 13. προς 14., στις 00:30, εκλάπησαν από το χωριό Μηλαρίση, περ. 3,5 χλμ νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου, 63 πρόβατα και 7 κασίκες από 5 ένοπλους άνδρες. Η συμμορία απομακρύνθηκε προς βορειοδυτική κατεύθυνση. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου.

Τομέας Επιτήρησης Πεζιά: στρατιώτες της 1/122 οι οποίοι σήμερα το βράδυ μετέφεραν πηλό από τις Αμουργέλλες, 10 χλμ νοτίως του Χουδετσίου, αναφέρουν ότι σύμφωνα με μαρτυρίες των εκεί κατοίκων, 20 ένοπλοι Άγγλοι και Έλληνες έκλεψαν, υπό την απειλή όπλων, 21 ζώα, τη νύχτα της 12. προς 13.10.

13.10.1943: Επιχείρηση του 9ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων νοτίως της Σητείας. Δεν διεξήχθη μάχη με Ιταλούς. Μια ανακαλυφθείσα αποθήκη σε υψόμετρο 800 μ. είχε εγκαταλειφθεί. Βρέθηκαν λιγαστές ποσότητες πολεμοφοδίων και τροφίμων. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Αναφέρθηκε από κατοίκους στο Καρύδι η παρουσία 30-40 Ιταλών. Κατά την άφιξη της περιπόλου είχαν ήδη απομακρυνθεί.

14.10.1943: Ο Τομέας Καστέλλι –Νότος αναφέρει: Ο Έμπιστος Λευτέρης από την Έμπαρο, περ. 1 χλμ νοτιοανατολικά της Άνω Βιάννου, βρέθηκε σε ένα λιόφυτο με μια σφαίρα στον σβέρκο. Η υπόθεση αναλήφθηκε από τη Στρατιωτική Αστυνομία, παράρτημα Άνω Βιάννου.

Ο Τομέας Μαλίων αναφέρει: στο Καλό Χωριό συνελήφθησαν 2 Ιταλοί στρατιώτες με πολιτικά από τους εκεί Έλληνες Χωροφύλακες που τους παρέδωσαν στον 3ο λόχο 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων στις Ποταμιές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού στο Ηράκλειο.

15.10.1943: Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη στον συνταγματάρχη Baetthmann, προσωρινός εκπρόσωπος του διοικητή της Μεραρχίας, αναφορικά με τη κατάσταση των συμμοριών και τα μέτρα για την επίβλεψη των περιοχών νοτίως του Ψηλορείτη και Πεζών.

Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου: από 11:40 έως 12:07 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών, δεν σημειώθηκε ρίψη βομβών.

Ο Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου αναφέρει: στις 08:30, 3 αγγλικά αεροσκάφη επιτέθηκαν εναντίον της Βάσης 507. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

16.10.1943 Τις βραδινές ώρες της 16.10, μια περίπολος συνάντησε ένοπλους Ιταλούς (5 αξιωματικοί και 19 στρατιώτες) μεταξύ στην Πεύκοι και στις Λιθίνες. Όταν οι Ιταλοί θέλησαν να αρπάξουν τα όπλα, ρίχθηκαν πυρά. Στο σημείο αυτό σκοτώθηκε 1 Ιταλός στρατιώτης. Κατόπιν εντολής του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης εκτελέστηκαν, σύμφωνα

με το στρατιωτικό νόμο, οι 5 αξιωματικοί. Οι 18 στρατιώτες μεταχειρίστηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου και μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική χώρα

**(περίληψη)** Για τις 17/18.10 αναφέρεται μ.α. συσκέψεις μεταξύ Γερμανών αξιωματικών, αεροπορική επίθεση στο Ηράκλειο και Χερσόνησο.

**(μετάφραση) Συνημμένο αρ. 242**

Τομέας Καστέλλι-Βορράς: από 02:52 έως 03:44 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός 5 αεροσκαφών. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών, δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Τομέας Τυμπάκι: από τις 02:47 έως 03:46 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός 6 αεροσκαφών. Ρίψη στο αεροδρόμιο 30 βομβών. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Τομέας Μάλια: Στις 03:00 επίθεση εχθρικών αεροσκαφών. Ρίψη 4 βομβών εναντίον στρατιωτικής θέσης. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. 1 πυροβόλο τέθηκε προσωρινά εκτός μάχης.

19.10.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον αξιωματικό Mayerhofer, παράρτημα Αντικατασκοπείας, αναφορικά με τα μέτρα εναντίον της μονής Α. Γεωργίου Επανωσήφη η οποία αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται ως βάση των συμμοριών. Ο Mayerhofer λαμβάνει εντολή ενημέρωσης του επισκόπου Ηρακλείου ότι η Μεραρχία, στην περίπτωση επανάληψης των συμβάντων, θα προχωρήσει στην εκκένωση της μονής. Εξετάζεται η αντικατάσταση του έως τώρα ηγούμενου της μονής. Η Ομάδα Μάχης Πεζών λαμβάνει την εντολή ελέγχου της μονής, δύο φορές εβδομαδιαίως.

Τομέας Ηράκλειο: από 02:00 έως 02:59 συναγερμός αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός 3-4 εχθρικών αεροσκαφών. Αντιαεροπορικά πυρά, μη ρίψη βομβών.

Τομέας Καστέλλι: Από 01:40 έως 02:57 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 6-7 εχθρικά αεροσκάφη. Ρίψη ορισμένων βομβών, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Τομέας Δαφνές: Από 01:05 έως 03:10 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Δεν εντοπίστηκαν εχθρικά αεροσκάφη.

20.10.1943 Το Περιφερειακό Φρουραρχείο Ηρακλείου αναφέρει ότι σύμφωνα με αναφορά συνδέσμου βρέθηκε στην Καλλονή τάφος 4 αλεξιπτωτιστών που είχαν θανατωθεί από κατοίκους του χωριού. Συλλήψεις και ανακρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Τηλεφωνική ενημέρωση του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, γρ. Ιγ.

Δραστηριοποίηση του υπαξιωματικού Goessler για την πραγματοποίηση σεμιναρίων τραγουδιού και πολιτικοπολιτισμικές διαλέξεις στον Ανώτερο Τομέα Ηρακλείου, για τη χρονική περίοδο 23.10 έως 19.11.1943

**Συνημμένο αρ. 243**

21.10.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού αναφορικά με ζητήματα αντικατασκοπείας:

1) Έρευνα για τον Ιταλό υπολοχαγό Tavana, πρώην υπηρεσίας Ιγ Ιταλικής Μεραρχίας Siena, ο οποίος σύμφωνα με αναφορά εμπίστου βρίσκεται με Άγγλους ακόμα στο νησί.

2) Μέτρα εναντίον κομμουνιστικών οργανώσεων στο Ηράκλειο και Άνω Αρχάνες.

Σύσκεψη με το Περιφερειακό Φρουραρχείο αναφορικά με την εκκένωση της περιοχής της Βιάννου. Το αίτημα του νομάρχη και του επισκόπου Ηρακλείου για προστασία των εκκενωμένων χωριών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με το Επιτελείο Φάλαγγας Schifferer αναφορικά με την προβολή ταινιών στους Τομείς Ηρακλείου και Ανατολή.

Το όχημα προβολής ταινιών της Μεραρχίας θα δραστηριοποιείται μελλοντικά στον Ανώτερο Τομέα Ανατολή και το δοσμένο στη Μεραρχία όχημα RPL II στην περιοχή της Μεσσαράς. Στις περιοχές Ηρακλείου, Πεζών, Αρκαλοχωρίου και Μαλίων θα δραστηριοποιηθεί όχημα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υπολοχαγός Nagengast συμμετέχει στην ανάκριση των υπόπτων για τη δολοφονία κατοίκων της Καλλονής. Προσκομίστηκαν είδη στρατιωτικού εξοπλισμού, όπλα και ρολόγια των πλήρως συλλημένων Γερμανών Αλεξιπτωτιστών. Από την πρώτη ανάκριση προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία των συλληφθέντων υπόπτων. Η συνέχιση της διαδικασίας από το Στρατοδικείο Χανίων.

Ανώτερος τομέας Ηρακλείου-Παράλια: Από 01:52 έως 02:25 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός ορισμένων εχθρικών αεροσκαφών. Αντιαεροπορικά πυρά, μη ρίψη βομβών.

**(περίληψη)** Το συνημμένο 244 (22/23.10.1943) αναφέρει μ.α. την απόπειρα του Μπαντουβά να εγκαταλείψει την Κρήτη, σύσκεψη του υπολοχαγού Nagengast με Γερμανό αξιωματικό σχετικά με την προσωρινή αναστολή των εργασιών κατάστροφής στα εκκενωμένα χωριά της Βιάννου.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 245

Ανώτερος Τομέας Ανατολή: Δολιοφθορά καλωδίων στις 23.10.1943 μεταξύ Λάππου και Τζερμιάδου. Ενημερώθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού, 3 Έλληνες συνελήφθησαν.

8 ένοπλοι Ιταλοί συνελήφθησαν νοτιοδυτικά της Σητείας.

24.10.1943- συννεφιασμένος, δροσερός- Ανώτερος Τομέας Ανατολή: επιχείρηση περιπόλου εναντίον του αναφερόμενου στην περιοχή της Ιεράπετρας Μπαντουβά, άνευ αποτελέσματος.

Τη νύχτα προς 24.10 ρίψη φυλλαδίων στην περιοχή της Σητείας.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης περιπόλου, νοτιοανατολικά των Έξω Μουλιανών, συνελήφθησαν 3 ένοπλοι και 1 άοπλος Ιταλός. Δύο εκ των ενόπλων προέβαλαν αντίσταση και πυροβολήθηκαν.

Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου: στον Τομέα Ηράκλειο-Παράλια σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, από 01:03 έως 01:52. Εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος, χρήση αντιαεροπορικών πυρών. Δεν προέβη σε ρίψη βομβών.

Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου: Στον κόλπο του Ρεθύμνου ξεβράστηκαν στην ακτή, σύμφωνα με προσωρινή εκτίμηση, τα πτώματα 5 Γερμανών στρατιωτών και 16 Ιταλών. Ο δεκανέας Koellner αναχώρησε προς Βιέννη, με καθήκον εκτύπωσης χριστουγεννιάτικων επιστολών εκεί.

25.10.1943 Στο πλαίσιο εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου για το Επιτελείο της Μεραρχίας θα ασκήσει διοικητικά καθήκοντα, στο γρ. Ιγ, ο λοχαγός Niessner από 25.10 έως 8.11.1943.

25.10.1943- συννεφιασμένος, δροσερός- Ανώτερος Τομέας Ανατολή: στις 22.10.1943 πυροβολήθηκε από τη Μυστική Αστυνομία Στρατού ο Ιταλός λοχαγός Costa Bonifatio με πολιτική περιβολή, ο οποίος φιλοξενούταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από Έλληνες πολίτες. Οι εν λόγω πολίτες αφέθηκαν κατόπιν ανάκρισης ελεύθεροι.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: Από 08:36 έως 08:49 σήμανση αεροπορικής επίθεσης, εντοπισμός αναγνωριστικού, δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Ανώτερος Τομέας Ρεθύμνου: πλησίον της Φρουράς 515, Γερμανός στρατιώτης τραυμάτισε με σφαίρα, από απόσταση 300-400 μ., Ελληνίδα που προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, κατόπιν καλέσματος αυτού, στην αποκλεισμένη περιοχή. Μεταφέρθηκε στο Φυλάκιο Στρατιωτικής Αστυνομίας στις Μέλαμπες.

Στην ακτή Ρεθύμνου ανασύρθηκαν τα πτώματα 11 Γερμανών στρατιωτών και αναγνωρίστηκαν και 30 Ιταλών στρατιωτών.

Το όχημα προβολής ταινίας RPL θα δραστηριοποιηθεί από 26.10 έως 5.11.1943.

#### Συνημμένο αρ. 246

26.10.1943- συννεφιασμένος, βροχή-. Τομέας Καστέλλι- Βορράς: από 03:02 έως 03:44 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός αεροσκάφους. Αντιαεροπορικά πυρά.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 02:48 έως 03:46 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Επίθεση 6 αεροσκαφών εναντίον του αεροδρομίου. Ρίψη 30 βομβών έκρηξης, εμπρηστικές και φωτοβολίδες Πρόκληση ζημιών στον αεροδιάδρομο. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών. Απ 14:01 έως 14:46 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός ενός αναγνωριστικού, χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

Χώρος Επιτήρησης Μεσσαρά: επιχείρηση εναντίον συστάδας νήσων, νοτίως της άκρης του κόλπου Μεσσαράς.

27.10.1943 Τομέας Καστέλλι-Βορράς: πτήση εχθρικού αναγνωριστικού, στις 13:32, πάνω από Καστέλλι.

Χώρος Επιτήρησης Ψηλορείτης: εχθρικό αεροσκάφος έριξε, στις 26.10.1943, λίγο πριν τις 19:00, στην κοιλάδα μεταξύ Κρουσώνα και Ασίτες όπλα και τρόφιμα. Επιχείρηση εντοπισμού σημειώθηκε επιτυχώς. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Τομέας Καστέλλι- Βορράς: 2 φορτηγά της Μεταφορικής Φάλαγγας Πολεμικής Αεροπορίας δέχθηκαν πυρά στις 18:00, και από τις δύο πλευρές του δρόμου Πεζά-Καστέλλι στη στροφή πριν το Σαμπά. Οι οδηγοί συνέχισαν την πορεία τους. Ο 10ος λόχος 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων έστειλε περίπολο.

28.10.1943: Η σταλμένη στο Σαμπά περίπολος επέστρεψε άνευ αποτελέσματος. 10 συλληφθέντες όμηροι παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα συνελήφθησαν, στη νότια πύλη της πόλης του Ηρακλείου, 1 Έλληνας με δύο ιταλικά στρατιωτικά χιτώνια στην κατοχή του και ένας ακόμα με δύο γερμανικά δίχτυα προστασίας για κουνούπια και παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Επιχείρηση Ειδικής Ομάδας Schubert: από 25. έως 26.10. Αποτέλεσμα: 17 προς χρήση τυφέκια (εκ των οποίων 5 γερμανικά), 14 προς χρήση πιστόλια (εκ των οποίων 4 08), 210 σφαίρες τυφεκίων, 80 σφαίρες πιστολιών, 3 τρεπόμενοι σε φυγή πυροβολήθηκαν.

Τομέας Τυμπάκι: από 03:52 έως 04:14 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός ενός αεροσκάφους, δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 03:31 έως 04:07 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός 5 εχθρικών αεροσκαφών προερχόμενων από Βορρά. Αντιαεροπορικά πυρά. Απογείωση αεροσκαφών με βορειοδυτική κατεύθυνση. Ρίψη 20 βομβών, εν μέρει στη θάλασσα, ορισμένες σε θέση της 3ης Αντιαεροπορικής Πυροβολαρχίας 286. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές- μόνο κάποιες στην αποθήκη βομβών II όπου 10 αποθηκευμένες βόμβες εξερράγησαν-. Ασήμαντες ζημιές σε κτήριο καταλύματος του 2ου λόχου 622ου Τάγματος Πεζικού Φρουρίου Κρήτης.

Ο Χώρος Επιτήρησης Ψηλορείτη αναφέρει σχετικά με την επιχείρηση στις Άνω και Κάτω Ασίτες: τα ριχθέντα από αέρα κιβώτια λαφυραγωγήθηκαν εν μέρει από τον πληθυσμό, το μεγαλύτερο μέρος αυτών μπόρεσε να περισυλλεχθεί. Επιπλέον αναζητήσεις εντοπισμού αυτών βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τον επιτελικό λόχο του 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων εντοπίστηκαν: 7 τυφέκια, 4 οπλοπολυβόλα, 2 ρεβόλβερ, ένα κιβώτιο με υγειονομικό εξοπλισμό, ελληνικό δοχείο με σφαίρες οπλοπολυβόλου, ελληνικό δοχείο με νάρκες κατά προσωπικού, ελληνικό δοχείο με χειροβομβίδες, ένα μισογεμάτο δοχείο με ανακατεμένα υλικά, 8 χαρτόκουτες με

χρονικά ελεγχόμενους πυροδοτές, 3 δέματα με σφαίρες οπλοπολυβόλου και τυφεκίων, 2 αλεξίπτωτα, 20 κουτιά με κονσέρβες, 150 σφαίρες πιστολιού, σάκο με ρουχισμό, 15 μεγάλου μεγέθους άδειες βόμβες εφοδιασμού, 2 γερμανικά δοχεία με βενζίνη, ¼ γεμάτα.

Αναφορικά με το όχημα προβολής ταινίας RPL, τοποθετήθηκε από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης ένα ιταλικό.

29.10.1943- εν μέρει συννεφιασμένος, εν μέρει αίθριος-Τομέας Καστέλλι- Βορράς: Από 13:07 έως 13:18 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός ενός αναγνωριστικού πάνω από το Καστέλλι.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 07:39 έως 08:02 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Δεν εντοπίστηκε αεροσκάφος. Από 21:35 έως 22:45 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Ρίψη βομβών, χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

Το όχημα προβολής ταινίας της Μεραρχίας ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στη μηχανή. 29.10.1943: από την Ειδική Ομάδα Schubert κατασχέθηκαν, κατόπιν ερευνών σε χωριό στην ανατολική περιφέρεια του Ψηλορείτη, 18 τυφέκια, 13 πιστόλια (ένα μέρος αυτών γερμανικά) και 1.500 σφαίρες.

30.10.43 – συννεφιασμένος, δροσερός- Προώθηση της εντολής αναφορικά με «σειρά μαθημάτων για την καθοδήγηση της συντροφικότητας» στους λόχους.

Συνημμένο αρ. 247

31.10.1943μ–συννεφιασμένος, δροσερός- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

1.11.1943- συννεφιασμένος, δροσερός- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

2.11.1943 Χώρος Επιτήρησης Καστελλίου- Νότος: το 1ο τάγμα 47ου Συντάγματος Γρεναδιέρων αναφέρει δολιοφθορά καλωδίων 4 χλμ ανατολικά της Άνω Βιάννου. Από τα εναέρια καλώδια T7 του Παρατηρητηρίου 615 κόπηκε, μεταξύ 2 στύλων, μια ολόκληρη γραμμή. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Τηλεγράφημα της 22ης Μεραρχίας Πεζικού, γρ. Ιγ, προς Ανώτερους Τομείς, υπηρεσία Αντικατασκοπείας, Μυστική Αστυνομία Στρατού και Στρατιωτική Αστυνομία αναφορικά με επαγρύπνηση για Άγγλο με γερμανική στολή Πολεμικής Αεροπορίας. Περιγραφή: 23-25 ετών, μπλε στρατιωτικό πηλίκιο, φέρει πιστόλι και χαρτοφύλακα, αδύνατος, ψηλός με μπλε μάτια. Έχει ειδωθεί για τελευταία φορά στις 1.11.1943, στην περιοχή των Χανίων.

3.11.1943 Τομέας Καστέλλι: από 22:25 έως 01:15 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 5-6 αεροσκάφη, χρήση αντιαεροπορικών πυρών, ρίψη 10 περ. βομβών, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

4.11.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον συνταγματάρχη Baethmann αναφορικά με επιχείρηση από την Ειδική Ομάδα Schubert εναντίον συμμοριών.

Ανώτερος Τομέας Ανατολή: 2 δολιοφθορές καλωδίων πλησίον της Σητείας. Οι δράστες πιθανότατα Ιταλοί. Μια δολιοφθορά σε καλώδια πλησίον της Βασιλικής. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Ανώτερος Τομέας Ηρακλείου: σε συνεννόηση με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου, ο 2ος λόχος 47ου Συντάγματος Γρεναδιέρων έστειλε, στις 22.11.1943, μια περίπολο στο Βιργιονό, 5 χλμ ανατολικά της Παναγιάς, για να προβεί στη σύλληψη υπόπτων βοσκών για συμμετοχή σε δραστηριότητα συμμοριών. 1 εκ των αναζητούμενων βοσκών εντοπίστηκε στο κοπάδι του και συνελήφθη. Κατασχέθηκαν 81 πρόβατα.

5.11.1943 Ο Ανώτερος Τομέας Ανατολή αναφέρει ότι κατά την έρευνα στο χωριό Τζερμιάδο, πυροβολήθηκαν 7 πολίτες, 1 πρώην Έλληνας αξιωματικός συνελήφθη και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες υλικού Γερμανικού Στρατού.



Τομέας Καστέλλι- Βορράς: από 00:25 έως 01:35 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. 8 αεροσκάφη, προερχόμενα από Ηράκλειο, πέταξαν πάνω από το Καστέλλι. Δεν έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 00:25 έως 01:39 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. 8-10 αεροσκάφη, ερχόμενα από βορειοδυτικά και βόρεια, επιτέθηκαν από ύψος 3.00- 4.500 πόδια εναντίον του αεροδρομίου Ηρακλείου και προέβησαν σε ρίψη 40 περ. βομβών, εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός με χρονικά ελεγχόμενο πυροδότη καθώς επίσης και βόμβες λάμψης με αλεξίπτωτο. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε στρατιωτικά καταλύματα. Ένα παράπηγμα καταστράφηκε στο 70%. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

Τομέας Μάλια: από 01:30 έως 03:00, κάμποσα εχθρικά αεροσκάφη στην περιοχή Muehlenberg και προέβησαν σε ρίψη βομβών. Ρίψη 7 βομβών, 1 χλμ νοτίως του Σβούρου Μετόχι στο χώρο της Βάσης 21. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

6.11.1943 Ο υποδεκανέας Wojewocic, 10ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, θεωρείται από τις 4.1.1943 φυγάς. Περιγραφή: πολιτική περιβολή, μπλε χρώματος παντελόνι, πράσινο μπουφάν, καρό πουκάμισο, κόκκινου χρώματος γραβάτα και φέρει πιστόλι. Ο W. συνελήφθη στις 6.11.1943 από έμπιστο και παραδόθηκε στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Ο Ανώτερος Τομέας Ανατολή αναφέρει ότι από την Ειδική Ομάδα Schubert. έγινε έλεγχος στην Κριτσά. 3 Έλληνες εκτελέστηκαν, κατασχέθηκαν πυρομαχικά, οπλισμός και ρουχισμός.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού αναφορικά με έρευνα για απελευθερωμένα μέλη συμμοριών στο Ηράκλειο.

**(περίληψη)** Κατόπιν, καταγράφονται συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα..

**(μετάφραση)** 8.11.1943 Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε δρόμο στις Ποταμιές, συνελήφθησαν 2 Έλληνες χωρίς προσωπικά έγγραφα και παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Σε έλεγχο δρόμου και ταυτοτήτων από τη 2η Πυροβολαρχία 22ης Μοίρας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού, συνελήφθησαν 18 άνδρες και 4 γυναίκες χωρίς ταυτότητες και παρεδόθησαν στη Στρατιωτική Αστυνομία Τυμπακίου.

Ο υπολοχαγός Nagengast επισκέπτεται στη Νεάπολη έκθεση χειροτεχνίας του 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων με ιδιαίτερα όμορφα παιδικά χριστουγεννιάτικα παιχνίδια.

Ο υπολοχαγός Nagengast για συνομιλίες στο 16ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων αναφορικά με την κατάσταση των συμμοριών.

9.11.1943 7 Ιταλοί συνελήφθησαν την περιοχή νοτίως της Τουρλωτής-Σητείας. Επιχείρηση περιπόλου στο Γαιδουρονήσι χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

Κατά τη διάρκεια χαμηλού ύψους αεροπορικής επίθεσης 4-5 εχθρικών καταδιωκτικών, μεταξύ 12:40-12:50, ένα αεροσκάφος κατερρίφθη από την Ομάδα Μάχης Πεζών. Ένας αριθμός βαρελιών καύσιμης ύλης 9 cbm και συσσωρευμένη ποσότητα στην αποθήκη καυσίμων Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ Πεζών και Κουνάβων, χτυπήθηκαν με αποτέλεσμα να αρπάξουν φωτιά και να καταστραφούν. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

10.11.1943- συννεφιασμένος, δροσερός- 8 Ιταλοί συνελήφθησαν μεταξύ Σητείας-Σιτάνου. Ελέγχθηκε το νησί στην Ελούντα και η Κολοκύθα. Δεν κατεγράφησαν ιδιαίτερα συμβάντα.

Στις 08:37, 4 αεροσκάφη Hurricane, ερχόμενα από νοτιοδυτικά, πέταξαν πάνω από τον Τομέα Δαφνών και κατόπιν αντιαεροπορικών πυρών έστριψαν προς νότια κατεύθυνση. Σε αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους στο Βενεράτο ρίχθηκαν πυρά. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στις 08:45, 4 εχθρικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το δρόμο Μητρόπολη-Χουστουλιανά και έριξαν 2 ριπές. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.  
Δραστηριοποίηση του οχήματος προβολής ταινίας RPL για το χρονικό διάστημα 11-22.11.1943.

Συνημμένο αρ. 248

11.11.1943- δροσιά, συννεφιά- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

12.11.1943 Ο ειδικός επικεφαλής Meyerhoefer σε σύσκεψη με τον υπολοχαγό Nagengast αναφορικά με ζητήματα αντικατασκοπείας.

Προετοιμασία με τον Ανώτερο Τομέα Ηρακλείου επιχείρησης εναντίων ενδεχόμενης προσάραξης εχθρικού ταχύπλοου για την παραλαβή των υπολοίπων τμημάτων της Ομάδας Μπαντουβά.

Ο αρχηγός συμμορίας Μπαντουβάς πρέπει να έχει ήδη εγκαταλείψει το νησί μαζί με τον Ιταλό υπολοχαγό Tavana.

13.11.1943 Στο διάστημα μεταξύ 08:30- 09:30 πέταξαν σε χαμηλό ύψος 3 εχθρικά αεροσκάφη πάνω από το Ασήμι-Μοίρες-Βασιλική- Άγιοι Δέκα. Πολυβολισμός εκ των αεροσκαφών. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Από τον ημιουλαμό 1ης Πυροβολαρχίας 22ης Μοίρας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού κατερρίφθη, στις 09:30, εχθρικό αεροσκάφος στην περιοχή Βαγιωνιά- Βασιλική, 8 χλμ νοτιοανατολικά των Αγίων Δέκα. Ο Έλληνας πιλότος, μεταφέρθηκε στον επικεφαλής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τομέας Καστέλλι-Βορράς: σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης από 08:19-08:37. Εντοπίστηκαν 4 εχθρικά αεροσκάφη. Στις 13:56 εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος πάνω από το Καστέλλι.

Χώρος Επιτήρησης: Πτήση 2 εχθρικών αεροσκαφών. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

Χώρος Επιτήρησης Καστελλίου- Νότος: στις 08:20 πέταξαν 4 εχθρικά αεροσκάφη πάνω από το Αρκαλοχώρι.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης από 08:14 έως 8:38. Αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους εναντίων του αεροδρομίου από 2 αεροσκάφη. Πολυβολισμός εκ των αεροσκαφών. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους στα Σπήλια από 4 αεροσκάφη. Από τον πολυβολισμό εκ των αεροσκαφών τραυματίστηκαν ελαφρά 1 στρατιώτης αντιαεροπορικών πυροβόλων και 2 Ελληνίδες, 4 στρατιωτικά οχήματα υπέστησαν ζημιές, ένα πυροβόλο καταστράφηκε και προκλήθηκαν λιγοστές ζημιές σε κτήρια.

14.11.1943- αίθριος, δροσιά- Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη στο 65ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων με τον εκεί υπασπιστή, αναφορικά με την αντιμετώπιση αναχώρησης με σκάφος επιπλέον μελών συμμοριών στον κόλπο του Σαλαμιά.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον αξιωματικό Meyerhoefer αναφορικά με ενδεχόμενες αποβάσεις εχθρικών δυνάμεων στον κόλπο του Σαλαμιά.

14.11.1943 Στον Ανώτερο Τομέα Ανατολή, από 09:00 έως 09:15, επίθεση χαμηλού ύψους 4-6 έως έξι καταδιωκτικών. 4 αεροσκάφη κατερρίφθησαν.

15.11.1943 Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 23:40 έως 00:17 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκαν 2 εχθρικά αεροσκάφη, χρήση αντιαεροπορικών πυρών, ρίψη 14 βομβών εναντίων του αεροδρομίου, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Από 00:33 έως 01:15 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, εντοπισμός 2 εχθρικών αεροσκαφών, χρήση αντιαεροπορικών πυρών, ρίψη 6 βομβών στο Ηράκλειο. Από τις βόμβες και την προκληθείσα φωτιά σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε κτήρια.

Από 01:41 έως 03:47 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, εντοπισμός 2 εχθρικών αεροσκαφών, χρήση αντιαεροπορικών πυρών, ρίψη 5 βομβών στην ακτή, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Από 09:39 έως 09:47 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, εκδήλωση επίθεσης χαμηλού ύψους από 2 εχθρικά αεροσκάφη εναντίον του λιμένα, χρήση αντιαεροπορικών πυρών, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Τομέας Καστέλλι- Βορράς: από 09:35 έως 09:50 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, εκδήλωση επίθεσης χαμηλού ύψους από 2 αεροσκάφη Hurricane εναντίον του αεροδρομίου. Εκ του πολυβολισμού των αεροσκαφών υπέστησαν ζημιές 4 τηλεφωνικές γραμμές και 1 φορτηγό. Οι ζημιές στην τηλεπικοινωνία θα αποκατασταθούν.

Τομέας Μάλια: στις 02:30, εχθρικό αεροσκάφος επιτέθηκε στη θέση πυρός της 3ης και 4ης Επάκτιας Πυροβολαρχίας 475 με βόμβες έκρηξης και δοχεία φωσφόρου. Οι ζημιές στον παραλιακό θα αποκατασταθούν. Το καλώδιο τηλεπικοινωνιών από τη φωλιά αντίστασης στο Σβούρου Μετόχι προς Βάση Ederi βρέθηκε, στις 08:00, κομμένο. Η γραμμή επιτηρείται από πολίτες. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Στον Ανώτερο Τομέα Ανατολή εντοπίστηκαν, μεταξύ 12:45-13:00, 2 εχθρικά αεροσκάφη, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Επιχείρηση περιπόλου στο Γαϊδουρονήσι. Το καταρριφθέν, στις 14.11, καταδιωκτικό εντοπίστηκε στο εν λόγω νησί. Ο πιλότος συνελήφθη. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα νησιά του Αγίου Νικολάου, Κόνιδα και Ψείρα.

Ο υπολοχαγός Nagengast στον υποδιοικητή της Μεραρχίας, συνταγματάρχη Baethmann, ενημέρωση αναφορικά με το ζήτημα των συμμοριών και στρατιωτικά μέτρα εναντίον της επιβίβασης σε πλοίαρια των υπολοίπων της Ομάδας Μπαντουβά.

Στις 20.11 σχεδιάζεται επιχείρηση με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού εναντίον μελών συμμοριών στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον επιλοχία Nettelbock, Μυστική Αστυνομία Στρατού, αναφορικά με την προαναφερόμενη επιχείρηση στο Αρκαλοχώρι.

16.11.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον περιφερειακό στρατιωτικό διοικητή στο Ηράκλειο αναφορικά με τη διατήρηση της πειθαρχίας στην πόλη του Ηρακλείου.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού αναφορικά με ζητήματα αντικατασκοπείας.

Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη με τον επικεφαλής Πολεμικής Αεροπορίας αναφορικά με τη κατάσταση στο νησί της Λέρου.

Στις 16:30 προσέγγισε τη στεριά, πλησίον του Παρατηρητηρίου 614, μια φτιαγμένη από τραβέρσες σιδηροδρομίου σχεδία με ψηλό κατάρτι. Πάνω στη σχεδία βρίσκονταν ορισμένοι σάκοι και καραβόπανο ιταλικής σκηνης.

Στον Τομέα Τυμπακίου σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, στις 10:00. Εντοπισμός 2 εχθρικών αεροσκαφών, δεν προέβησαν σε ρίψη βομβών.

Στις 09:55 2 αεροσκάφη Hurricane πάνω από το Ασήμι. Στις 10:00 1 εχθρικό αεροσκάφος πάνω από τα Χουστουλιανά. Ο 3ος λόχος 22ου τάγματος Σκαπανέων αναφέρει ότι στις 10:00 δέχθηκε επίθεση από 2 εχθρικά αεροσκάφη η Βάση 605. Απώλειες: 3 βαριά τραυματίες και 2 ελαφρά.

7.11.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη, στον αντισυνταγματάρχη Liesong, με τον υπολοχαγό Δρ Stossberg και τον νέο περιφερειακό διοικητή Ηρακλείου, λοχαγό Brandt αναφορικά με ζητήματα του Περιφερειακού Φρουραρχείου και επιζητούμενες από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης δράσεις ειρήνευσης.

Πλησίον του Παρατηρητηρίου 614, σε απόσταση 2 χλμ., εμφάνιση 2 υποβρυχίων στις 13:10. Απομακρύνθηκαν κατόπιν βολών προς νότια κατεύθυνση. Στις 13:00 διακρίθηκε τηλεσκόπιο υποβρυχίου. Στις 09:15 εντοπίστηκαν 2 αγγλικά αεροσκάφη σε χαμηλή πτήση πάνω από την κορυφή Αφέντης Χριστός.

Εντολή στους λόχους αναφορικά με τη διεξαγωγή «κύκλου σεμιναρίων για την προώθηση της συναδελφικότητας».

**(περίληψη)** Το συνημμένο 249 (18.11.1943) αναφέρεται σε σύσκεψη στο πλαίσιο στρατιωτικών ζητημάτων και στην από αέρα ρίψη φυλλαδίων προπαγάνδας με ειρηνευτικό περιεχόμενο.

**(μετάφραση)** Συνημμένο με τον αριθμό 250

19.11.1943: Ο υπολοχαγός Nagengast επιστρέφει από τα Χανιά, από το γρ. Ιγ του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, από 03:10 έως 03:57. Εντοπισμός 8-10 τετρακινητήριων εχθρικών αεροσκαφών. Ρίψη 80 περ. βομβών στο αεροδρόμιο και στη θάλασσα. 2 στον αεροδιάδρομο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Επίθεση στην πόλη του Ηρακλείου από 2 εχθρικά αεροσκάφη, ανάμεσα στη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χανιόπορτα. 30-40 οικίες κατεστράφησαν ή υπέστησαν ζημιές. Υπήρξαν 20 περ. νεκροί μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και 55-60 τραυματίες. Η Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία, από τις 20.11. Στις 03:44 κατερρίφθη τετρακινητήριο εχθρικό βομβαρδιστικό πλησίον της Φορτέτσας.

Δύο μηχανοκίνητα ιστιοφόρα και ένα ακτοπλοϊκό βυθίστηκαν μπροστά από την ακτή της Τουρλωτής και των Έξω Μουλιανών από εχθρικό υποβρύχιο. Όλο συνολικά το πλήρωμα των δύο σκαφών διασώθηκε. Από τους 208 Ιταλούς του τρίτου πλοιαρίου σώθηκαν έως τώρα 135.

Διανομή στις μονάδες και υπαγόμενες στις Μεραρχίες μονάδες « εντύπου έναρξης αθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ψυχαγωγίας του Γερμανικού Στρατού».

Συνημμένο αρ. 251

20.11.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast παρευρίσκεται στο Ηράκλειο για την ομιλία του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, αντιστράτηγου Braeur, προς Έλληνες εφέδρους αξιωματικούς στην οποία διατυπώθηκε η πρόσκληση για συνεργασία καθώς και ο κοινός αγώνας εναντίον του μπολσεβικισμού, των συμμοριών και της κοινωνικής δυσφορίας στο ύπαιθρο.

Με το βυθισμένο ατιμόπλοιο «Boccaccio» απωλέστησαν για το γρ. Ιγ:

16 ζευγάρια γάντια πυγμαχίας,

12 ζευγάρια γάντια πυγμαχίας

27 μπάλες ποδοσφαίρου και 26 φυσητήρες,

28 μπάλες χειροσφαίρισης και φυσητήρες,

βιβλία για το στρατιωτικό βιβλιοπωλείο,

30 μεζούρες, τέσσερις αεραντλίες,

4 βελόνες κλωστής και μουσικά όργανα.

Σε επιχείρηση με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού εναντίον των χωριών Αρμάχα και Γεράκι συνελήφθησαν 12 Έλληνες πολίτες.

Στις 11:25, εχθρικό υποβρύχιο στον κόλπο της Σούδας άνοιξε πυρ εναντίον ιστιοφόρου. Κατόπιν αυτού, το υποβρύχιο βυθίστηκε στο νερό.

21.11.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

22.11.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Ο υπολοχαγός Nagengast σε σύσκεψη στον περιφερειακό διοικητή Ηρακλείου αναφορικά με τον επανεπικρισμό της εκκενωμένης περιοχής πλησίον της Βιάννου. Πρέπει να σημειωθεί η επιστροφή των ζώων.

Τομέας Ηράκλειο-Παράλια: από 03:08 έως τις 04:06 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός 12-15 εχθρικών αεροσκαφών, σε ύψος 4.000 περ.,

ερχόμενα από βορειοανατολικά προς νότια κατεύθυνση. Ρίψη 80 περ. βομβών και 30 φωτοβολίδων, ένα μέρος αυτών στη θάλασσα. 17 βόμβες στον αεροδιάδρομο, εκ των οποίων 3 στο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, δεν προκλήθηκαν άλλες υλικές ζημιές. Οι ζημιές στο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης αποκαταστάθηκαν. 8 βόμβες στον Πόρο, ορισμένα σπίτια κατεστράφησαν, 1 Έλληνας σκοτώθηκε, πολλοί τραυματίστηκαν.

Τη νύχτα προς 21.11 ρίψη φυλλαδίων του εχθρού στη γερμανική γλώσσα, στην Καλαμαύκα.

23.11.1943 –θυελλώδης- κρύο- Ο υπολοχαγός Nagengast σε συσκέψεις με τους υπασπιστές 16ου και 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων αναφορικά με ζητήματα του γρ. Ιγ.

Στην Επάνω Επισκοπή βρέθηκαν, σε οικία, γερμανικό αλεξίπτωτο και ιταλικός στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο πολίτης και τα εντοπισμένα αντικείμενα παρεδόθησαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου.

Πλησίον της θέσης Σημάτων Ναυτικού στο ακρωτήριο Άγιος Ιωάννης εκλάπησαν 10 κιβώτια πυρομαχικών πολυβόλου. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Εκτίμηση Κατάστασης στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης.

**(περίληψη)** Τα συνημμένα 252 (23.11.1943) και 253 (24.11.1943) αναφέρουν θέματα μη άμεσου στρατιωτικού χαρακτήρα.

**(μετάφραση)** Συνημμένο αρ. 254

25.11.1943 Την προηγούμενη νύχτα ρίχθηκαν από 3 αγγλικά αεροπλάνα Βόμβες Εφοδιασμού. Κάποιες εξ αυτών εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Αγίου Νικολάου. Τη σημερινή ημέρα, μεταξύ 13:30 και 14:00, 3 δικινητήρια εχθρικά αεροσκάφη επιτέθηκαν, από χαμηλό ύψος, πολλάκις στο βρισκόμενο στη θάλασσα πλοiάριο, με περίπολο του 9ου λόχου 16ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, υπό τη διοίκηση του ανθυπολοχαγού Steinhoff, πλησίον της Βάσης Παλαιόκαστρο. Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.

Εκ των ριχθέντων, την προηγούμενη ημέρα, από εχθρικά αεροσκάφη Βομβών Εφοδιασμού, κατασχέθηκαν 3-4. Περιεχόμενο αυτών: φυλλάδια στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, υλικό ψυχαγωγίας του Αγγλικού Στρατού (εφημερίδες, περιοδικά κ.ο.κ), 2 ρόπαλα από καουτσούκ. Δεν βρέθηκαν είδη εφοδιασμού, πιθανότατα έχουν κλαπεί από Έλληνες.

26.11.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast στο Ηράκλειο για συμμετοχή του ιδίου σε μια συγκέντρωση ενώπιον των κατοίκων του Ηρακλείου, στην οποία μίλησαν ο περιφερειακός διοικητής και ο υπουργός Κυβερνήτης Κρήτης δρ Πασσαδάκης. Κατόπιν πραγματοποίηση σύσκεψης με τον υπουργό-κυβερνήτη, τον νομάρχη Ηρακλείου και τον επίσκοπο αναφορικά με δράσεις ειρηνευτικού χαρακτήρα.

Διανομή στους λόχους «Ειδικών Εντολών στον τομέα του γρ. Ιγ».

Συνημμένο αρ 255

Μηχανοκίνητο ιστιοφόρο δέχθηκε, στις 14:04, επίθεση από αγγλικό αεροσκάφος «Maryland» με 3 βόμβες, 5 ναυτικά μίλια δυτικά του ακρωτηρίου Άγιος Ιωάννης. Οι άνδρες επιβιβάστηκαν στη σωσίβια λέμβο και εκεί δέχθηκαν πολυβολισμό από το έχοντας επιστρέψει αεροσκάφος. Το πλήρωμα επέστρεψε στο ιστιοφόρο και το οδήγησε στην ακτή. Δεν προκλήθηκαν απώλειες.

27.11.1943 Ο υπολοχαγός Nagengast προς Βενεράτο, στον συνταγματάρχη Baethmann για ομιλία αναφορικά με ζητήματα του Ιγ.

Υδροφόρο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε, στις 09:30, επίθεση χαμηλού ύψους από αγγλικό αεροσκάφος (τύπου Maryland) μεταξύ νήσου Κόνιδας και στεριάς, δεχόμενο 3 βόμβες και πυρά σκάφους. Ο καπετάνιος τραυματίστηκε στο μηρό. Το πλοίο υπέστη ελαφριές ζημιές από θραύσματα και ριπές πολυβόλου, κατόρθωσε, ωστόσο, να αφιχθεί στο λιμάνι Αγίου Νικολάου.

28.11.1943 Στις 13:25 εχθρικό αναγνωριστικό πάνω από τον Τομέα Καστέλλι- Βορράς.

29.11.1943 –ηλιοφάνεια- Από 14:09 έως 14:30 πέταξε εχθρικό αναγνωριστικό, σε 9.000 πόδια ύψους, πάνω από τον Τομέα Ηρακλείου και Καστελλίου.

Στις 11:10 διέσχισε εχθρικό δικινητήριο αεροσκάφος τις θέσεις της 4ης Πυροβολαρχίας 520 στην Ελούντα και κατόπιν πυρών άλλαξε πορεία προς ανατολάς.

30.11.1943-συννεφιασμένος, καταιγίδα- Εχθρικό αναγνωριστικό (Spitfire) πάνω από το Καστέλλι.

1.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσερός- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα

2.12.1943–συννεφιασμένος, βροχερός- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

3.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσερός-Από 08:10 έως 08:20 πτήση αναγνωριστικού σε μεγάλο ύψος πάνω από τον Τομέα Καστελλίου. Στις 13:26 αεροσκάφος Spitfire, σε 7.000 πόδια ύψους, πάνω από το Καστέλλι.

Άφιξη του ανθυπολοχαγού Preuss, Επιτελείο 65ου Συντάγματος Γρεναδιέρων, στο γρ. Ιγ, με σκοπό την εκπαίδευση του 03.

4.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

5.12.1943 Σύσκεψη του ανθυπολοχαγού Nagengast με τον ειδικό επικεφαλής Mayerhofer, υπηρεσία Αντικατασκοπείας, και το λοχία Ritter, Μυστικής Αστυνομίας Στρατού, αναφορικά με κινήσεις για τον εντοπισμό του υπολοχαγού Tavana και μελών της συμμορίας του Μπαντουβά στον Ανώτερο Τομέα Ανατολή.

Στις 14:00 αναγνωριστικό πάνω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αντιαεροπορικά πυρά. Από 10:02 έως 10:15 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο Τυμπάκι. Ένα αεροσκάφος σε μεγάλο ύψος από νότια προς βορειοδυτική κατεύθυνση.

6.12.1943 –καθαρός, δροσιά- Στις 13:40 εντοπισμός αναγνωριστικού, προερχόμενο από δυτικά με νοτιοδυτική κατεύθυνση, αεροσκάφους (Spitfire) πάνω από την περιοχή του Καστελλίου.

7.12.1943 Στις 13:40 εντοπισμός αναγνωριστικού αεροσκάφους ( Spitfire) προερχόμενο από δυτικά με νοτιοανατολική κατεύθυνση, πάνω από το χώρο του Καστελλίου.

Στις 9:10 εντοπίστηκε από το Παρατηρητήριο του 13ου λόχου, 5-6 χλμ νοτιοδυτικά του Αγίου Νικολάου (κόλπο του Μιραμπέλου), εχθρικό αεροσκάφος το οποίο είχε προβεί στη ρίψη 6 βομβών στη θάλασσα. Επειδή δεν ακολούθησαν εκρήξεις, επρόκειτο πιθανότατα για νάρκες θαλάσσης. Ο 9ος Λόχος Σητείας αναφέρει διάρρηξη στην αποθήκη σίτισης. Έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Στις 9:13 εντοπίστηκε εχθρικό αναγνωριστικό, από βορειοδυτικά προς νοτιοδυτικά, σε μεγάλο ύψος, πάνω από την περιοχή του Καστελλίου.

8.12.1943- καθαρός, δροσιά- Από 09:30 έως 09:51 εχθρικό αναγνωριστικό, ερχόμενο από νοτιοδυτικά προς Νότο, σε μεγάλο ύψος πάνω από την περιοχή του Καστελλίου.

Από 19:40 έως 20:40 εντοπισμός εχθρικών αεροσκαφών στον Τομέα Ηρακλείου. Χρήση αντιαεροπορικών πυρών, ρίψεις βομβών.

Την προηγούμενη νύχτα αποκόπηκαν από γραμμή τηλεπικοινωνιών Μαυρικιανό-Ελληνικά 3 μ. καλώδιο και οι κομμένες άκρες 4-5 μ. τοποθετήθηκαν ξεχωριστά στο έδαφος. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Σύσκεψη διοικητών με διάλεξη του υπολοχαγού Nagengast αναφορικά με την κατάσταση.

9.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Στις 8.12.1943, από 19:25 έως 20:40, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στον Τομέα Ηράκλειο- Παράλια. Εντοπίστηκαν 15-

20 τετρακινητήρια εχθρικά αεροπλάνα προερχόμενα από Νότο. Πραγματοποιήθηκε επίθεση στην πόλη, το λιμάνι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ρίψη 90 πε. βομβών έκρηξης. Υλικές ζημιές: 3 φορτηγά υπέστησαν ζημιές, διάφορες ζημιές σε κτήρια, εκροή 300 περ. λίτρων βενζίνης, αεροσκάφος Ju 88 υπέστη βαριές ζημιές και ένα άλλο ιδίου τύπου ελαφριές. Το λιμάνι αποκλείστηκε λόγω κινδύνου από νάρκες. Ανθρώπινες απώλειες: 1 Γερμανός στρατιώτης και ένας Ιταλός νεκροί, 6 στρατιώτες τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο λοχαγός Bohlke της υποομάδας Αντιαεροπορικών Πυροβόλων.

10.12.1943:- συννεφιασμένος, δροσιά- Σύμφωνα με αναφορά του Φυλακίου Αστυνομίας Στρατού διέφυγαν, λίγο πριν τις 02:00, 6 ένοπλοι Ιταλοί (καραμπινιέροι) με ταυτότητες της Μηχανοκίνητης Διμοιρίας Αστυνομίας Στρατού 718 προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανότατα με συνοδεία δύο καλοντυμένων πολιτών.

Στις 9:15 επίθεση εχθρικού αεροσκάφους σε θέσης ραδιοτηλεγράφου στο ακρωτήριο Σίδερο. Χρήση πολυβόλων αεροσκάφους. Κατόπιν αντιαεροπορικών πυρών 2 cm έστριψε προς βορειοανατολική κατεύθυνση.

11.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Στις 9.12.43 ανακαλύφθηκαν, 1 χλμ βορείως του Μελιδοχωρίου, 3 караμπίνες (1 αμερικάνικη και 2 Steyer) και 1 ιταλικό πιστόλι.

Στις 10.12.1943 συναντήθηκαν, λίγο πριν τις 11:40 πλησίον των Αρμανωγείων, 2 ύποπτοι πολίτες εκ των οποίων ο ένας πυροβολήθηκε κατά την απόπειρα διαφυγής του. Ενδυμασία κα εξοπλισμός: αγγλικό πουλόβερ, πουκάμισο και ζωστήρας, πιστόλι 08, 3 δεσμίδες και 23 σφαίρες, υπηρεσιακή ταυτότητα της φυλακής Αγιάς εκδομένη την 1.11.1942 στο όνομα Κωνσταντίνος Κοντόλακος-Ανώγεια Μυλοπόταμου. Ο δεύτερος πολίτης δέχτηκε πυρά και εξέπνευσε. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία συνελήφθησαν στο κτήμα Τζαγκαράκη, 3 χλμ βορείως από Κανλί-Καστέλλι 2 ύποπτα άτομα για ζωοκλοπή και παραδόθηκαν στην αστυνομία στο Κανλί- Καστέλλι.

Στις 10.12.1943, κατά τις 16:00, τράπηκαν σε φυγή 2 Έλληνες κατά την προσέγγιση στρατιωτών. Από έρευνα στις αποσκευές ανακαλύφθηκαν ύφασμα αγγλικών αλεξίπτωτων, σφαίρες πιστολιών 9 και 7,65 mm, μπαταρίες φακού, λάμπες και υποδήματα, προοριζόμενα πιθανότατα για την αγορά του Αρκαλοχωρίου. Συνελήφθησαν, ως όμηροι, κάτοικοι από τα χωριά στα οποία διέφυγαν οι δραπέτες.

12.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Παράδοση στον ανθυπολοχαγό Preuss των υποθέσεων του γρ. Ιγ και αναχώρηση αεροπορικός του υπολοχαγού Nagengast για συνεδρίαση του Ιγ στη Θεσσαλονίκη.

Στις 14:10 εβλήθη με πυρά από την Ελούντα αγγλικό αεροσκάφος το οποίο πραγματοποιούσε κύκλους σε χαμηλό ύψος ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και την Ψείρα. Κατόπιν των δεχόμενων πυρών πραγματοποίησε ρίψη 2 βομβών οι οποίες δεν εξερράγησαν. Πιθανότατα επρόκειτο για νάρκες θαλάσσης. Ειδοποιήθηκε ο λιμενάρχης Αγίου Νικολάου.

Δραστηριοποίηση του οχήματος προβολής ομιλούσας ταινίας RPL για το διάστημα μεταξύ 13-23.12.1943.

Συνημμένο αρ. 256

13.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Στις 14:23 εντοπίστηκε εχθρικό αναγνωριστικό σε μεγάλο ύψος πάνω από την περιοχή του Καστελλίου.

Κατά τις 19:10 ανακαλύφθηκε στις Κάτω Αρχάνες και Κουνάβους, κυρίως μπροστά από τα στρατιωτικά καταλύματα, υλικό προπαγάνδας του εχθρού το οποίο πιθανότατα τοποθετήθηκε από Έλληνες.

14.12.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Μεταξύ Τυλίσου και Χριστάνος εμφανίστηκαν 5 πολίτες με τυφέκια οι οποίοι είχαν κλέψει πρόβατα. Ειδοποιήθηκε η Στρατιωτική Αστυνομία και η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

2-3 χλμ νοτιοανατολικά της Τυλίσου σημειώθηκε κλοπή 250 περ. προβάτων από 10 ενόπλους Έλληνες. Οι ληστές απασχόλησαν τους κτηνοτρόφους με την πρόφαση, ότι ήταν από την Γκεστάπο, και οι υπόλοιποι προχώρησαν στην κλοπή του κοπαδιού. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι θα αναγνώριζαν τους ληστές.

Στις 23:40 μετακινήθηκε ο 2ος λόχος Αναφοράς Πτήσεων, δύναμης: 1:5:18, με 2 Ελαφρά Πολυβόλα σε φορτηγό μέχρι τις Γουρνιές, ερεύνησε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και κτηνοτρόφων την εκεί περιοχή και απέκλεισε τις αμφισβητούμενες διαβάσεις και φαράγγια που οδηγούν προς Νότο. Η ομίχλη και η βροχή δυσκόλεψαν την επιχείρηση. Επιστροφή της ειδικής αυτής δύναμης στις 03:30 χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα.

Στις 13.12.1943, λίγο πριν τις 23:00, συνάντησε, πλησίον της μονής Απεξανών, 1 περίπολος 8 ένοπλους συμμορίτες οι οποίοι διέφυγαν. Κατασχέθηκαν χάρτες της Κρήτης, υλικό προπαγάνδας, αγγλικές εφημερίδες και επιστολές.

Σύμφωνα με καταθέσεις του πληθυσμού σημειώθηκε, στις 8. προς 9.12.1943, στο Σινάπι επιδρομή 8-10 ενόπλων πολιτών, προερχόμενοι από Νότο. Εκλάπησαν 1 μουλάρι, 30 πρόβατα, τρόφιμα και είδη εξοπλισμού. 2 γυναίκες τραυματίστηκαν.

Από 01:42 έως 02:02 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο Τυμπάκι. Εντοπίστηκε αεροσκάφος από ανατολικά προς νοτιοδυτικά. Ρίψη φυλλαδίων.

Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, από 09:24 έως 09:35. Εντοπίστηκε αναγνωριστικό Spitfire σε μεγάλο ύψος, από βορειοανατολικά προς δυσμάς.

Στις 13.12.1943, κατά τις 13:30, συνελήφθησαν στην περιοχή των Γουρνών, 6 χλμ νότια-νοτιοδυτικά του Τεφελίου και νότια του Υψώματος Πετροκεφάλι, 2 Ιταλοί με πολιτικά. Ήταν άοπλοι. Στις 14:30 συνελήφθη στην ίδια θέση πολίτης που δίδοντας ψεύτικο όνομα θεωρήθηκε ύποπτος. Ένας επιπλέον πολίτης συνελήφθη σε ελαιώνα ανατολικά της Καρκαδιώτισσας εξαιτίας μη επαρκώς συμπληρωμένων προσωπικών εγγράφων. Οι 4 συλληφθέντες παρεδόθησαν, στις 15.12.1943, στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Ηρακλείου.

Στις 14.12.1943 δολιοφθορά σε καλωδία μεταξύ Βασιλικής και Καλού Χωριού. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

15.12.1943 –συννεφιασμένος- Το απόγευμα της 14.12.1943 σημειώθηκε ληστεία σε 2 απασχολούμενων με κοπή ξύλων κατοίκων της περιοχής Άγιος Γεώργιος (τομέας 5ου λόχου), περίπου 4,5 χλμ νότιως της εν λόγω περιοχής, από 3 πολίτες υποκρινόμενους τους βοηθούς Γερμανικής Στρατιωτικής Αστυνομίας. Ενημερώθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

15.12.43 Σε επιχείρηση, με τη συνδρομή της Μυστικής Αστυνομίας Στρατού, εναντίων ενόπλων ζωοκλεφτών, κατασχέθηκαν τις χθεσινές βραδινές ώρες στο οροπέδιο Λασιθίου και νοτιοανατολικά αυτού, 200 περ. πρόβατα, 2 ζωοκλέφτες συνελήφθησαν.

16.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Την περασμένη νύχτα σημειώθηκε στο Κεντρί ρίψη φυλλαδίων στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.

Δολιοφθορά καλωδίων στη γραμμή 6ου λόχου/901 προς 5η Πυροβολαρχία Ναυτικού 520. Ενημερώθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

Από 03:15 έως 03:55 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στα παράλια του Ηρακλείου. Εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος σε 4.000 πόδια, χρήση αντιαεροπορικών πυρών.

Από 11:30 έως 11:40 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπισμός εχθρικού αεροσκάφους Baltimore, αντιαεροπορικά πυρά. 2 βόμβες στη λεκάνη του λιμένα. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Από 13:47 έως 14:10 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. Εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος με πορεία από τα ανατολικά προς δυσμάς.



Στις 15.12.1943, 20:00, εντοπίστηκε αεροσκάφος Spitfire σε μεγάλο ύψος πάνω από τον χώρο του Καστελλίου με πορεία από δυσμάς προς νοτιοδυτικά.

Στις 11:35 εχθρικό αναγνωριστικό πάνω από την περιοχή των Μαλίων στη Θέση Πυρός 317, πτήση στα 100 περ. πόδια ύψος, από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Βολές από όπλα Πεζικού.

Τη νύχτα προς 16.12.1943 ρίψη φυλλαδίων στα περίχωρα της Παναγιάς.

17.12.1943- συννεφιασμένος, δροσερός- Από 12:43 έως 12:54 σήμανση συναγεμμού αεροπορικής επίθεσης στο Ηράκλειο- Παράλια. Εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος σε χαμηλό ύψος πάνω από το λιμάνι. Ρίχθηκαν 3 βόμβες πλησίον αυτού. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Αντιαεροπορικά πυρά, πορεία από ανατολάς προς δυσμάς.

18.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Από 03:33 έως 04:08 σήμανση συναγεμμού αεροπορικής επίθεσης στο Ηράκλειο. Εντοπισμός εχθρικού αεροσκάφους. Αντιαεροπορικά πυρά. Πορεία από βορειοανατολικά προς ανατολάς.

19.12.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Εχθρικό αεροσκάφος Χαμηλού Ύψους ( Baltimore) σε 90 πόδια ύψος, από 13:20 έως 13:22 στην περιοχή της Ιεράπετρας, αναχαιτίστηκε από τον 3ο και 4ο ουλαμό 3ης Αντιαεροπορικής Πυροβολαρχίας 73. Διακρινόμενο αποτέλεσμα: επιτυχημένα πυρά στο σκελετό και στο σύστημα πλοήγησης.

Στο Ηράκλειο εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αφισών, απεικονίζοντας έναν κρεμασμένο, με κομμένα τα χέρια και τα πόδια άνδρα και διατρυπημένος με ένα κρητικό μαχαίρι. Επιγραφή στην ελληνική γλώσσα «Πρόσεχε τους προδότες». Οι αφίσες αναρτήθηκαν σε σπίτια Ελλήνων ή τοιχοκολλήθηκαν σε δημόσιους χώρους και προέρχονταν πιθανότατα από κομμουνιστές ή από την πλευρά των εθνικιστών. Η Μυστική Αστυνομία Στρατού ξεκίνησε έρευνες.

20.12.1943 Η φρουρά του Οροπεδίου Λασιθίου πυροβόλησε, κατόπιν τριών προειδοποιητικών βολών, εναντίων 2 Ελλήνων και τραυμάτισε έναν εξ αυτών με σφαίρα στο στήθος. Οι Έλληνες κουβαλούσαν μαζί τους πατάτες. Ειδοποιήθηκε ο περιφερειακός διοικητής.

21.12.1943 Στις 13:00 πτήση εχθρικού αεροσκάφους προς τον Άγιο Νικόλαο και το ακρωτήριο Σίδερο. Αναχαιτίστηκε από τον 4ο ουλαμό 10/12 και παρατηρήθηκαν χτυπήματα στο φτερό και στον θαλαμίσκο πιλότου.

Αναφορά σχετικά με την Εκτίμηση Κατάστασης στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, γρ. Ιγ.

Συνημμένο αρ. 257

Λίγο πριν τις 15:15 έπεσε ένα αγνώστου εθνικότητας αεροσκάφος στη θάλασσα, 20 χλμ βορειοανατολικά του Φυλακίου 307. Το συμβάν αναφέρθηκε στον κεντρικό αερολιμένα.

22.12.1943 –καθαρός, δροσιά- Στις 20.12.1943 ανακαλύφθηκαν, στη δυτική άκρη του χωριού Μελέσες, κρυμμένες σε δέντρο, μια αμερικανική καραμπίνα και 15 σφαίρες.

23.12.1943 Στις 00:30 εθεάθη αεροσκάφος Spitfire σε μεγάλο ύψος πάνω από το Καστέλλι. Προερχόμενο από βορειοδυτικά με νοτιοδυτική πορεία. Στις 15:10 εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος πάνω από το Καστέλλι, από τα δυτικά με πορεία προς δυσμάς.

Κατά τις 15:30 συγκρούστηκε φορτηγό με κοπάδι αιγοπροβάτων στον παραλιακό στις Ποταμιές. Σκοτώθηκαν άνω των 40 ζώων. Πρόκειται για το όχημα με τον αριθμό WL 412990.

24.12.1943- καθαρός, δροσιά- Χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα.

25.12.1943 Στις 15:06 έβαλλε εχθρικό υποβρύχιο στον κόλπο του Ηρακλείου εναντίων ιστοφόρου. Κατόπιν βολών πυροβόλου 10.5 cm παρατηρήθηκαν επιτυχημένες βολές στο πίσω μέρος και στον πυργίσκο. Έπειτα, το υποβρύχιο καταδύθηκε. Λίγο μετά την κατάδυσή του παρατηρήθηκε έκρηξη κάτω από το νερό, αναβλήθηκε πίδακας νερού και διακρίθηκε σκούρου χρώματος κηλίδα.

Στις 15:44 διακρίθηκε προς Βορρά τηλεσκόπιο υποβρυχίου, σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων, με πορεία από δυσμάς προς ανατολάς.

26.12.1943- καθαρός, δροσιά- Από 11:03 έως 11:25 εντοπίστηκε εχθρικό αεροσκάφος (Baltimore) πάνω από τον Τομέα Ηρακλείου, με πορεία από δυσμάς προς ανατολάς, σημειώθηκαν αντιαεροπορικά πυρά.

27.12.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Η γραμμή T7 προς το Παρατηρητήριο 815 υπέστη ζημιά στις 25.12.1943, στις 8:00. Μια αρμόδια ομάδα Επικοινωνιών του 1ου τάγματος 47ου Συντάγματος Γρεναδιέρων διαπίστωσε ότι από τη γραμμή βορείως του Βαχού είχε αποκοπεί 100 μ. καλώδιο και νοτίως του Αμιρά ένα τμήμα 150 περ. μ. Ειδοποιήθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

28.12.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Ο ανθυπολοχαγός Preuss μεταβαίνει για σύσκεψη διοικητών στα Χανιά.

Συνημμένο αρ. 258

29.12.1943 –συννεφιασμένος, δροσιά- Σύσκεψη αξιωματικών.

30.12.1943- συννεφιασμένος, δροσιά- Ο ανθυπολοχαγός Preuss επιστρέφει από τα Χανιά ύστερα από τη σύσκεψη διοικητών.

30.12.1943-συννεφιασμένος, δροσιά- Το 140 μ. αφαιρεμένο καλώδιο μεταξύ Βαχού και Αμιράν εντοπίστηκε από περίπολο στον Βαχό. Κατά την προσέγγιση της περιπόλου, το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων τράπηκε σε φυγή. Για τα χωριά Βαχός και Αμιρά άρθηκαν από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης τα προνόμια των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Φρουραρχείου. Ενημερώθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού. Τοποθετείται μια επιπλέον περίπολος.

Τη νύχτα προς 30.12 εκδιώχθηκαν από 2 ενόπλους πολίτες (με αυτόματο και τυφέκιο) στα Βλαχιάνα, 3 περ. χλμ νοτιοδυτικά του Βενεράτου, 42 πρόβατα με κατεύθυνση τις Άνω Ασίτες. 10 πρόβατα επέστρεψαν στις 30.12.1943. Τα ίχνη του κοπαδιού οδήγησαν μέχρι το χωριό Άνω Ασίτες. Ενημερώθηκε η Μυστική Αστυνομία Στρατού.

31.12.1943 Δολιοφθορά σε καλώδια μεταξύ Πετρά και Υψώματος 33. Συνελήφθη από την ελληνική φρουρά καλωδίων 1 πολίτης και παραδόθηκε στη Μυστική Αστυνομία Στρατού Σητείας.

Στις 14:20 εχθρικό αναγνωριστικό πάνω από το Ηράκλειο, από δυτικά προς νοτιοδυτικά, αντιαεροπορικά πυρά.

Στις 03:00, 2 από τα δυτικά ερχόμενα εχθρικά αεροσκάφη πάνω από την περιοχή των Γουβών.